

SOK Viljan

KAMPEN



2/97

VILJANS
EGEN



SÖZ

STRÅLE

Klubbtidning för SOK Viljan
Oskarshamn

VILJAN KVAR I TOPPEN

Sent om sidor använder statistikern från SOFT över klubbarnas aktiviteter under följande år.

Ur följande statistik kan vi utläsa att Viljan var den 25:e största OL-klubben i Småland av 78 st. med våra 302 medlemmar. Räknar vi endast de aktiva klarrar vi till 5:e plats med 100 medlemmar registrerade som aktiva. Då inräknas även skidåkarna samt de som endast är med i klubbarbetet som ledare och funktionärer. Räknar vi endast ledare och funktionärer hade vi 53 sådana under 1998 vilket även det ger en 5:e plats bland smålandsklubbarna.

SOFTs FÖRBUNDSMÖTE 1998

Som ni kanske vet kommer Jerry att representera Småland och SOK Viljan på SOFTs förbundsmöte nästa år. Arbetet med förberedelserna inför motet har inletts. På mötet kommer riktlinjerna för orienteringsrörelsens närmaste framtid och ingång på 2000-talet att spikas ("hoppas de ej bommar"). Är det så ni medlemmar har några synpunkter eller idéer så lämna dem till Jerry så vidarebefodrar han dem. SOFT-mötet är ju vår "riksdag".



Information från kartsektion Ölandskartorna

Alla tre kartorna ska nu vara klara. Klubben kommer att få 1000 ex av varje karta. På kartan vid Böda sand, är det i år möjligt att Trim orientera från juli. Försäljning av trimkartor kommer att ske på ett flertal platser på norra Öland, bl a på Böda camping. För närmare information se mötesprotokoll i klubbstugan.

DM-kavlekartan

N-B Karlsson har nu gjort kartan klar för tryckning. Ola Lövgren har under våren reviderat Hyecklingekartan, vilken ska ingå i den nya kartan. Sedan har han även lagt ned massor av tid på att kolla det N-B har gjort. Disketterna med den digitaliserade kartan har efter midsommarhelgen lämnats till Primo för tryckning. Den kommer att tryckas i både skala 1:10.000 och 1:15.000

Kort-DM-kartan

Området för denna karta har under våren flygfotograferats. Inger Lundqvist kommer i vinter att stereobearbeta bilderna för framtagning av grundmaterialet. Kartan ska rekas under -98 för att vara klar till våren 99.

Intervju med Henke - Viljans nya stjärna

Namn: Henrik Olsson

Ålder: 10 år

Familj: Pappa Sören, mamma Helen och syskonen Mattias, Annika och Philip.

Husdjur: 4 katter, 1 hund och 1 kanin.

Skola: Fårboskolan

Hur kom det sig att du började med orientering? Min storebror Mattias hade sett ett reportage om orientering på Lilla Sportspegeln och tyckte att det verkade häftigt. Han började först och sedan hängde jag på. Jag var 7 år när jag började.

Vad är roligast med sporten? Att man får åka mycket och se nya platser samt att man får springa i skogen och sånt.

Hur många 1:a placeringar har du hittills i år? 6 st vinster på 15 starter.

Vilken seger blev du gladast för?

När jag vann tävlingen vid Målerås Glasbruk som Lessebo OK hade den 27 april. Då vann jag ett glassvärd.

Vilken är din bästa orienteringsegenskap? Min uthållighet och så är jag bra på att läsa kartan.

Vad behöver du förbättra? Jag vill kunna stämpla snabbare. Sedan måste jag tänka på att inte springa för snabbt, för då är det lätt att man missar kontrollerna.

Hur förbereder du dig inför ett viktigt lopp? Jag gör inte så mycket. Äter frukost och packar ryggsäcken.

Vad tänker du på precis innan du startar? Att inte ta fel karta eller fel stämpelkort samt att jag ska gå in vid rätt tid.

Vem är din värste konkurrent? En H10:a från OK Älme.

Vad har du för intressen? Jag går på friidrottsskola, spelar trumpet och fiskar. På vintern spelar jag bandy med BK Bore i Figeholm.

Drömyrke: Ornitolog



Älsklingsrätt: Abborre som jag själv fångat.

Idol: Jörgen Mårtensson

Favoritfilm: Independence day, den har jag sett två gånger.

Hur ofta tränar du? 2 gånger i veckan, ungdomskursen på tisdagar och OL-träningarna på torsdagar. Ibland tränar jag hemma också. På vintern spelar jag bandy.

Har du träffat på något stort djur i skogen? Ja, en gång såg jag en älgko med en kalv.

Vad skulle du göra om du vann 1 miljon? Då skulle jag resa till Nordamerika.

Vad ska du göra under sommarlovet? Gå på friidrottsskola i Idrottsparken och simskola i Krokstorp samt åka till Blå Jungfrun. Jag ska också orientera i sommar bla på Öland.

Vad har du för framtidsmål? Jag vill vinna VM!

Charlotte

Tidningarnas Telegrambyrå

I Hyckling kunde man på Valborgsmässoaftonen se folk vallfärda från när och fjärran. Det var ung som gammal som då drogo sig mot orienterarnas stuga i skogen. Alla sågo ut att glädjas mot den annalkande högtidsstunden eller kanske var det vetskapen om att den långa och mörka årstiden nu änteligen var till ända och att långa ljusa dagar stodo för dörren.

Vid skogslöparnas stuga sågs de unga tumla omkring i vårsolen likt rävungar runt sitt gryt. De äldre skockade sig i små grupper ock en ock annan ungdom kunde även ses kurtiserande i skogsbrynet. I grupper om flera begav sig folket ut på en frågesportsrunda i den omgivande skogsmarken.

Somliga lyckades väl alltmedan andra sågo ut som stora frågotecken vid tillbakakomsten.

Väl tillbaka fanns det nygräddade väfflor vilka formats av varsamma damer med laggar. Dessa åtnjöts med största förtjusning.



Allmedan kvällen fortfarande var ung anordnades en femkamp för de tävlingslystna. Gammal som ung kunde då ses mäta sina krafter ock sin precision i allehanda grener.

Det hela var troligen till stor glädje för församlingen då man från alla hörn av tävlingsarenan kunde höra stöj ock glada tillrop från både tävlande ock åskådare.

Den ljunna vårkvällen avslutades som sig bör med brasa, tal ock sång. Med brasans sprakande i bakgrunden framhöll de unga talarna vikten av att ha morötter i sitt liv för att nå de mål man önskar. Åhörarna tuggade ock begrundade. Därefter drogo sig de församlade närmare brasan ock den stämning som bara kan bli på en valborgsmässoafton såsom denna infann sig. I denna sommarens första kvällning när nu mörkret börjat sitt intrång ock elden frenetiskt kämpade för att hålla emot det annalkande mörkret stämde kantorn i byn upp till finstämd sång ock de andra fyllde i, var ock en efter sin förmåga.



När sången och elden falnat anländer ett färgsprakande, pyrotekniskt fyrverkeri till glädje för de unga och de som varit yngre. Med denna avslutning på aftonen upplöstes de församlade och var och en gingo hem för att samla kraft inför morgondagen.



DU TRIMMAR
VÄL I SOMMAR



ETT MAKALÖST ÅR I MALUNG

Kampenredaktionen har bett mig plita ner några rader om vad jag gjort under det senaste året. Jag = Ulrika Rindstig har sedan länge haft en idé om att flytta till Dalarna för ett tag. Nu har jag provat det! Under ett knappt år har jag bott i Malung. Ni vet: trafikljuset och Jofa-hjälmen man passerar när man susar till Sälen. Då har man sett stora delar av Malung.

Fast man passerar också folkhögskolan där jag har gått på en utbildning, "fjäll- och vildmarksledarlinjen", vanligen kallad endast "fjäll". Det har varit ett läsår fyllt av en massa upplevelser, mycket jobb och många möten med spännande personer = KANON!! För att inte detta skall bli en hel bok, så är det bäst jag börjar berätta om vad vi gjorde.

Jag kom till Malung i mitten av augusti och vi började direkt med att fira oss ut genom fönstret på tredje våningen och klättra i träd! Vi tränade glacialteknik inför vårt besök i Helagsglaciären. Eftersom endast tre skoldagar tog vi våra röda minibussar och tutade iväg upp till fjällen, norra Härjedalen, södra Jämtland. Sjutton blivande fjälledare skulle ut och lära känna varandra. Under nio dagar traskade vi runt och upp i Helagsmassivet. Under turen lärde vi oss om glaciärer, flora och fjällvett. Sen följde en period med paddling som tema. Runt Malung finns fina paddlingsvatten, bl. a. Västerdalälven, där vi fick träna på att paddla fors med kanot.



Det blev en del ofrivilliga dopp! När vi tyckte vi hade tränat klart gjorde vi en tur på fem dagar i ett sjösystem österut mot Mora. Under turen passerade vi en rad forsar. Min paddlarkompis Lina och jag hamnade ofta bland de sista kanoterna som tog oss ner. Vi slutet av forsen väntade vi in varann. När vi kom ner satt alla och flinade. Till slut undrade vi vad de skrattade åt och de berättade att vi skrek kommandoorden åt varann så att det hördes i hela Dalarna! Men så klarade vi också veckans alla forsar utan dopp.

Om paddelturen var en riktig gourmettur (vi bar ju inget så vi kunde ta med oss vad vi ville) så blev nästa period svälttid: ÖVERLEVNAD! Huga!!

Vi fick lära oss om nyttiga ("väster") bygga skydd för natten, rena vatten mm. Nå kom finalen, då vi under fem dagar var ute i okänd mark och åt mosal! Nå här i efterhand var detta en av de absolut roligaste saker vi gjorde under året. Det låter helknäppt, jag vet, men man var så nöjd efteråt. Man hade grejat det! Det var en jättekick.

Resan av hösten hade vi mest teori, t.ex. ledarskap, psykologi, naturkunskap och informationsteknik. Eftersom det är en ledarutbildning har vi själva arrangerat nästan allt vi gjort, varit ledare för varandra och andra, mycket praktisk träning.

Iman jul gjorde vi vår första vintertur. Den gjordes i Grövelsjöfjällen. Första gången som jag tältade på vintern. En klart positiv upplevelse. Vi hann också med julbadet innan vi for på lov. Ett dopp i Västerdalälvens uppfriskande vatten med 15 grader i luften. Man tog inga lugna simtag precis!

Vårterminen visade sig vara ett enda långt pärlband av uppdrag och turer. Vi hade skidutbildning (telemark, slalom och längd), lavin- och iskunskap (bl.a. isklättring - TESTA DET!), skidskola för danskar (Phuuu), en veckas bivacktur i Fulu fjäll (bodde i snö varje natt) plus lite annat smått och gott.

I början av mars packade vi ihop våra prylar för att lämna Malung för två månader. Först åkte vi till Sarek och var ute i knappt 14 dagar i detta fantastiska område. Vi fick uppleva allt från att larma

fjällräddning till att sitta och sola under klarblå himmel.

Efter Sarek skildes vi för att åka på praktik. Jag var på Abisko turiststation och praktiserade i tre veckor och på Jukkasjärvi ishotelet en vecka. Helt olika anläggningar och mycket lärorikt. Nu hade vi kommit såpass långt att det var dags att göra "examens-turen". Den skulle göras i området runt Kebnekajse. Vi delade upp oss i klassen och gjorde prospekt på sex olika turer, som vi skickade till vänner, bekanta och okända. Allt detta arbete påbörjades före jul, så vi var väl förberedda nu när turen skulle bli av. Jag plus två tjejer ledde en grupp på sju personer mellan Abisko och Kebnekajse. Det blev en toppenvecka.

Efter allt farande hit och dit var vi lediga en vecka, men snön låg ju fortfarande kvar i läntland, så jag for upp till Blåhammarens fjällstation (där jag jobbar numera) och firade Valborg. Väl tillbaka i Malung i början av maj så var det bara en grej kvar: KLÄTTERVECKA. Vi for iväg till Värmland och klättrade upp och ner för en bergvägg i fem dagar. Klättring var något helt nytt för mig, det var otäckt och kul på samma gång.

Mins ni när vårfloden var som störst i Dalarna i maj? Då var vi i Västerdalälven och försrånnde. Jag tänkte: OKEJ, jag provar väl en gång. Men det blev nio varv nerför forsén!! Fruktansvärt kul och blött! Ja, som ni förstår har mitt läsår gått i raketfart. Jag har lärt mig mycket mer än jag kunde ana när jag började. När ni läser detta har jag förflyttat mig upp till Jämtland för att jobba på Blåhammarens fjällstation. Berättelsen om livet däruppe får ni läsa i nästa Kampen - eller kom gärna på besök och se själva.

Ha en bra sommar - fylld av naturupplevelser!! - Ulrika

Om någon är intresserad av mer fakta om utbildningen, ring: Folkhögskolan exp. 0280 - 14300, eller mig, Blåhammaren: 0647 - 70120

Tysklands resan 30/5-1/6

För ovanlighetens skull samlades vi på idrottsplatsen. När vi packat in oss i bussen märkte vi att det inte bara var Viljaner med, utan även folk från: Högsby, Målilla, Linköping och så några utflyttningar (från Gotland). Efter ett par varv i den nya rondellen rattade vår duktiga chaufför bussen med en säker hand ner till Trelleborg. Efter två timmars väntan i hamnen fick vi åka ombord då var vi alla förväntansfulla på "Taxfree shopen". När vi hade handlat i shopen gick de flesta till sina hytter och sov med ett leende på läpparna.

På morgonen åkte vi i land i Rostock som ligger i Tyskland. Vi fortsatte genast till Güstrow. Väl framme där blev vi alla lite chockade när vi fick se sporthallen där vi skulle sova. Men vi lugnade oss lite för när vi kom in så märkte vi att den var rymlig och lite trevlig.

När vi smält i oss frukosten bar det i väg till tävlingen. TC var placerat ganska långt in i skogen så vi fick gå ett par kilometer från bussen. För oss svenskar var det lite ovant att rita sin egen angivelse men det gick bra. Terrängen var lätt löpt, kontrollpunkterna var lite konstiga: rotvärtor och stenar som var 15 cm höga. Det var en kortdistans tävling och för klasserna som hade skogssport cup var det två lopp som gällde med jaktstart på det senare. Det ända man kunde klaga på var duscharna (det fanns inga). På eftermiddagen traskade vi iväg till bussen och åkte sedan till sporthallen och duschade. En del hade lite svårt med att se skillnad på herr och dam dusch.

Framåt kvällen var alla hungriga gick in mot centrala Güstrow. En del av oss valde fel pizzeria och fick vänta på maten i två timmar. Kvällen blev ganska lugn. Dagen efter åt vi en stadig frukost och

lämnade sedan sporthallen. Det var samma TC som dagen innan men terrängen blev lite snaripare.

Efter tävlingen åkte vi till en restaurang, på vägen dit stannade vi och duschade vid sporthallen. Maten var god men vi fick inte så stora portioner så somliga fick ta flera stycken. Sen bar det äntligen iväg hemåt. Over bäcken mellan Rostock och Trelleborg fick vi åka katamaran. I hamnen blev det något fel på bussen men det fixade vår härliga chaufför. I ram åt små timmarna var vi framme i Oskarshamn.

Stefan L.



Josefine tog 7 segrar!

Vårsäsongen har blivit en lång triumffärd för nyblivna 10-åringen *Josefine Carlsson*. Inte mindre än 7 segrar har hon hunnit med mellan Tollarp 19 april och Güstrow i Tyskland 31 maj. Största segermarginalen kom i Bodafors; 9 minuter, dvs nästan halva banan, var hon då snabbare än de andra tjejerna i klassen. För övrigt har Josefine aldrig varit sämre än 3:a på någon tävling i vår! En annan segermaskin är tempramentsfulle *Henrik Olsson*, som vunnit 5 tävlingar i vår. Han har många gånger haft sekunderna på sin sida i H 10. *Erik Lennartsson* har på allvar etablerat sig i Smålandstoppen i H 16. Många fina placeringar under säsongen kröntes med en seger på slutet i Stockaryd. *Henric Carlsson* är likaså väl framme i H 14. Många placeringar har det blivit i det översta skiktet, men ännu saknas den första segern. Både Erik och Henric ligger nära toppen i Smålandscupen. *Martin Svenson* vann fyra raka segrar i H 12 lätt innan

han tog steget upp i H 12 och tog upp kampen med de etablerade i klassen; *George Gerdin* som vann i Målilla och *Mattias Olsson* med två 3:e-platser i bagaget.

Andra ungdomar som blir alltmer stabila och plockar fina placeringar är *Daniel Gunnarsson*, som tog en efterlängtd skalp på Henric Carlsson i Tyskland, vidare brodern *Tobias Gunnarsson* som har en 2:a-plats som bäst, *Anders Nilsson* som utmanar Erik Lennartsson emellanåt, D16-tjejerna *Ida Andersson* och *Karin Carlsson*, som kommer, alltmer, nybörjaren *Fredrik Rosenqvist* som lärt sig rekordsnabbt och sist men definitivt inte minst *Stefan Lennartsson*, vårt hopp i eliten med bl.a. deltagande i Skogssport Cup.

Av budkavleresultat måste vi avslutningsvis nämna 10-mila där laget med Erik Lennartsson, Henric Carlsson, Anna Magnusson (Ålem), Ida Andersson och Anders Nilsson i den stentuffa konkurrensen blev 42:a.

Resa i österled

Resan upp mot Stockholm företogs med støj och glam, som brukligt. För en gångs skull skulle vi denna gång inte springa hela helgen, nu var det meningen att vi dessutom skulle träffa de estniska ungdomarna och även se en del av Oskarshamns vänort där, Pärnu. Efter att resan blivit uppskjuten tidigare var vi nu äntligen på väg, i ett strålande sommarväder, hettan var stundtals tryckande i bussen. Jerry hade effektivt lyckats fylla hela bussen, uppräknade kronologiskt vid avfärd var det jag själv, Jerry, Ida, Karin, Leif, Anders, Stefan och Charlotte som var med. Tidiga som vi var hade vi ett ypperligt tillfälle att berika oss andligt i huvudstaden, Jerry föreslog ett trevligt museum och vi for till Naturhistoriska, där vi tittade på film i stort format. Med tanke på minderåriga fick vi se en trevlig film om Grand Canyon, trots en del stormoment i salongen tror jag att vi alla blev nöjda. Därefter åkte vi tillbaka in till centrum för lunch i NK-skrapan. Flickorna rände naturligtvis runt på våningarna och lyckades sätta sprätt på respengarna innan vi andra fått i oss kaffet.

Bätresan gick bra, lugnt vatten hela vägen. På utresan genom skärgården satt vi i värmen på soldäck och gassade. Det blev snart lite kyligt och det fina vädret övergav oss nu. Rykten cirkulerar om stolrace på soldäck under kvällen, kommentarer hänvisas till lekledare Stefan och Anders. Jag fick dock höra att högoddsaren 'plaststol Ida' snubblade på mållinjen och därigenom gick 'plaststol Karin' segrande ur striden.

Individuell frukost på båten (varierande) innan vi kom fram till Tallin på lördagsmorgonen där vi möttes av Kalle och Marja, samt Pärnu kommuns partybuss. De skulle vara värdfolk under vår vistelse i Estland. Efter en trevlig rundtur och lunch i Tallinn i fint (varmt) väder åkte vi ner till Pärnu. Stela i benen efter resan drog Leif, Stefan och jag på oss joggingškorna för en tur på gatorna och ner på stranden. Dagen efter var det dags för den prestigeladdade kampen i Pärnumästerskapet. Efter blandade fram- och bakgångar fick vi två mästare i Leif och Anders samt hedrande andraplatser i Stefan och Jerry. Tävlingen genomfördes i lite tråkigt väder och vi fick möjligheten att stifta bekantskap med Estlands motsvarighet till kartfodral, kan tilläggas att det låg en hel del sådana tingestar ute i skogen efter tävlingens genomförande!



Tillbaka till förlägningen, som förresten var ett studenthem. Vi träffade också andra ungdomar. Kaspar och Raul, under en trevlig rundtur på Pärnus gator och i dess byggnader. Det var mycket uppskattat och det var inte förrän efter fem timmar vi återvände, mycket rikare i sinnet av estländsk byggnadskonst. Naturligtvis var vi nere på den berömda stranden och badade, riktigt långgrunt och betydligt varmare än hemma, kanske 22 grader. Ett besök i stadshuset hanns med, vice borgmästaren framhöll samarbetet och bedyrade då särskilt kontakter mellan ungdomar. Dagen efter var det lite fritid innan vi åkte hem igen. Självt tycker jag att det var ett mycket trevligt tillfälle att se en bit österut, det var mycket finare än åtminstone mina förhoppningar, hela Pärnu grönskade med stora parker överallt och förfallet höll på att rustas upp. Vi hade lite otur med vädret, på söndagen flöt bilarna i en strid flod på huvudgatan. Kalle menade på att det var det värsta ovädret på sju år. Min förhoppning är att Viljan om några år ska kunna skicka över en stor trupp igen med det nuvarande tolvårsgänget.

martin



DM-Budkavlen 31/8 1997



Jerry Svensson/ 1997-04-30

SOMMARENS JUBILARER



60 år

Nils Matson
Ulf Nygren15 augusti
26 juli

40 år

Johannes Bygdeus
Manfred Olejnik21 juni
17 juni

VI GRATULERAR - I FÖR - OCH EFTERHAND

Red.

Ungdomsresultat varen 97

OK Otten 22 mars

H12
4 Mattias Olsson
H121
1 Martin Svensson
H10
1 Henrik Olsson

Ronnebykavlen 23 mars

H16
4 SOK Viljan (Eric Lemnatsson,
Henric Carlsson, Anders Nilsson)

OK Skogsfalken 29 mars

H16
2 Eric Lemnatsson
H14
8 Henric Carlsson
H12 L
1 Martin Svensson
D10
2 Josefina Carlsson

OK Vilse 97 31 mars

H10
1 Henric Olsson

Per o Kersti cup 5 mars

H16
Eric Lemnatsson
H12 L
1 Martin Svensson
H10
6 Henrik Olsson
D10
3 Josefina Carlsson
Inskolning

4 Fredrik Rosenqvist

Per o Kersti cup kavle 6 mars

H16
7 SOK Viljan (Eric Lemnatsson,
Henric Carlsson, Anders Nilsson)
H12
5 SOK Viljan 2 (Mattias Olsson,
Martin Svensson, Marcus Enberg)
* SOK Viljan 1 (Georg Gerdin,
Henric Olsson, Anton Andersson)

Nybro OK 12 mars

H14
5 Henric Carlsson
H12
10 Mattias Olsson
H12 L
1 Martin Svensson
8 Tobias Gunnarsson
H10
1 Henrik Olsson
D10
3 Josefina Carlsson
Inskolning
1 Fredrik Rosenqvist
3 Fredrik Svensson
7 Jonas Lord
8 Daniel Adolfsson
9 Anton Petersson



Rally

Nybro OK 13 april

H16
 2 Erik Lennartsson
 H14
 2 Henric Carlsson

H12
 2 Georg Gerdin
 H12 L
 5 Fredrik Rosenqvist
 6 Tobias Gunnarsson
 D10
 2 Josefine Carlsson

SSM 19 april

H14
 24 Erik Lennartsson
 H14
 8 Henric Carlsson

Mälilla OK 26 april

H12
 1 Georg Gerdin
 3 Mattias Olsson
 5 Anton Andersson
 H12 L
 2 Tobias Gunnarsson
 H10
 1 Henrik Olsson
 D20
 4 Charlotte Dillström
 D10
 1 Josefine Carlsson

Lessebo OK 27 april

H16
 2 Eric Lennartsson
 H14
 3 Henric Carlsson
 H12 L
 3 Fredrik Rosenqvist

H10
 1 Henrik Olsson
 D10
 1 Josefine Carlsson
 Inskolning
 2 Rickard Svensson
 3 Erik Höckerfelt
 5 Jonas Lord
 7 Jessica Jansson
 8 Anders Pettersson

Västerviks OK 1 maj

H14
 2 Henric Carlsson
 H12
 4 Mattias Olsson
 5 Georg Gerdin
 8 Martin Svensson
 H10
 5 Henrik Olsson
 6 Daniel Adolfsson
 D10
 1 Josefine Carlsson
 Inskolning
 4 Anton Pettersson
 5 Jonas Lord

Mera Smurf

Anneberg 4 maj

H12
 4 Georg Gerdin
 6 Mattias Olsson
 H10
 6 Henrik Olsson

10-milas ungdomskavle

42 SOK Viljan (Erik Lemmattsson,
Henric Carlsson, Anna Magnusson,
Ida Andersson, Anders Nilsson)

Bodafors OK 8 maj

H12

6 Mattias Olsson

H12 L

6 Tobias Gunnarsson

H10

4 Henrik Olsson

D10

1 Josefine Carlsson

Inskolning

3 Anton Pettersson

Stockarvd 10 maj

H16

1 Erik Lemmattsson

D10

1 Josefine Carlsson

Pärnu-mästerskapen

H18

2 Stefan Lemmattsson

3 Martin Andersson

H16

1 Anders Nilsson

GLÖM INTE BORT ATT TRIM-ORIENTERA

*TILL FOTS KAN DU LETA KONTROLLER PÅ
HAVSLÄTTSKARTAN*

*CYKEL - TRIM ÄR FÖRLAGD TILL DEN NORRA
DELEN AV KRONOPARKSKARTAN*

*KÖP PAKET FÖR 30 KR AV SONJA ELLER I NÅGON AV
SPORTAFFÄRERNA*