

KAMPEN

Klubbtidning för SOK Viljan
Oskarshamn

Nummer 2
2007



Frida gjorde landslagsdebut på Bornholm

- det och mycket mer i detta
nummer av din favorittidning!

Kampen är här i handen på dig igen - visst är det härligt!?

Men ni ska veta att det är lite pill innan sidorna är fyllda. Jag vill inte klaga - men lyfter på hatten för Eva-Britt Johansson som lämnade in en välskriven och underhållande rapport från klubbresan på Bornholm. Det tackar vi för och hoppas på mer av den varan både från Eva-Britt och flera medlemmar.

Vad händer annars, då? Själv närmar jag mig mer och mer min efterlängtnade O-ringen-comeback. 23 juli startar vi, i dagsläget 43 viljaner, första etappen. För egen del handlar det om 5,3 kilometer i H 21 kort. Ett riktigt mandomsprov för en kontorsråtta som mig. Jag har visserligen inlett träningen lite smått men har långt kvar till toppformen...

När jag skriver detta har jag inlett min välbehövlige fyra veckor långa semester. En semester som avslutas med just O-ringenveckan. Så om jag kommer utvilad tillbaka till IKO-kansliet vet jag inte om jag kan lova...

Kan också - stolt - meddela att jag äntligen tagit mitt efterlängtnade körkort. Tänk så lätt det gick, att jag inte kom på det tidigare.. Något som slog mig var att det blir väldigt

svårt att hålla utlovade tider när man kör bil. Tror man att det går snabbare än vad det gör? När jag tidigare gick och cyklade överallt så hade jag alltid några minuter tillgodo. Nu, däremot, kommer jag ofta ett par minuter för sent... konstigt nog.

I en grön Crysler - köpt av syster Anna - tar jag mig nu därför upp till O-ringen i Mjölby. På vägen svänger jag först förbi farmor Sonja och hämtar ett tält, och sedan förbi antingen Linköping eller Kolmården och hämtar bästisen Lena. Trots att hon tävlar för OK Vilse har hon valt att lottas ihop med sina sambos i Viljan.

Men som sagt, ni ska inte räkna med att vi kommer i tid. Det är ju jag som kör...

Vad får ni läsa om i årets andra nummer av Kampen,då?

Bland annat en rapport från årets ungdomsläger, signerat två av deltagarna. Dessutom avlägger Roland rapport om läget inför höstens stora händelse - Smålandskavlen.

Ni som vill skriva nåt till nästa nummer skall lämna manus till undertecknad **senast 31 augusti**.

Hälsa när ni springer om!
Martin Svenson



Redaktörens sida

Kampens redaktion består av: Martin Svenson (sammankallande), Josefine Carlsson, Åsa Bergfors och David Svenson. Material skickas med fördel till redaktören på e-post martin@ikoskarshamn.se.

Än en gång har en solrunda genomförts och vi står inför sommar sol och bad och kryddat med lite orientering eller härliga motionsrundor i den grönskande naturen. Den långa försommaren har i år varit speciellt bra och vi har återvänt från träningsturer och tävlingar torrskodda.



Ledaren

Vilken vår vi har haft! Speciellt glömmet man inte de härliga dagarna på Bornholm där vi hade möjlighet att följa Fridas framfart i landslaget på öppna nordiska mästerskapen. Är grymt imponerad av Fridas vårsäsong. Ett orienteringslöfte utöver det vanliga.

Det får bli Tjust 2-dagars och därefter O-ringen i Mjölby som får bli sommarens krydda för min del. Det är nu 40 år sedan jag sprang mitt första 5-dagars, just i Mjölbyskogarna. Man börjar få lite rutin... Speciellt glädjande är att vi blir så många från Viljan och att mitt Gudbarn Lisa gör sitt första O-ringen. Hon är en av många ungdomar som anmält sig. Det är speciellt glädjande!

Före sommarlovet har vi haft 4: e, 5: e och 6: e klassare vid Kikeboskolan och Rödsleskolan som genomfört en orienteringsdag vid klubbstugan. Totalt mer än 180 elever. Här hoppas vi på att kunna utveckla denna verksamhet genom samarbete med Sisu och det nya "Handslaget". Det finns många elever som spontant säger att detta med orientering är "jättekul" – så det kan bli ändå högre tryck på ungdomsverksamheten.

Förberedelserna inför Smålandsskavlen sista helgen i oktober är i full gång. Hittills har förberedelserna gått helt enligt plan genom att de olika funktionsgrupperna gör ett lysande arbete. Kartan är i princip klar. Banläggning pågår för fullt. Inbjudan är utskickad och PM växer fram. Elajo Arena (Tävlingscentrum) är

planerad i stort för att inte säga i detalj. Material anskaffning pågår. Förläggning och utspisning planeras och är i stort klar för 2 000 deltagare. Marknadssidan har lyckats mycket väl och sponsorbudgeten är nådd med råge. Det tuffaste arbetet har trots allt datorsidan som skall säkerställa allt från anmälan till direktsändning på Internet. Vi går nu in i ett skede av detaljplanering. Som tävlingsledare har jag just nu bara ett önskemål – att få in fler funktionärer så att vi kan minska antalet dubbelbefattningar. Om du som läser detta inte är tillfrågad så hoppas jag du slår en signal till Stefan Bergh, telefon, 83060 som är personalansvarig och anmäler ditt intresse.

I skuggan av Smålandsskavlen pågår planering inför SM 2009 där vi är ansvariga för Medeldistansen som avgörs över två dagar. Tävlingscentrum blir Flinshults by och datum är fredag, lördag den 25-26 september

Vi ses i skogen och förhoppningsvis blir vi många vid långbordet i Mjölby. För de invigda så säger jag bara, en groda är redan inhandlad....

Roland

INFÖR SMÅLANDSKAVLEN

Planeringen är i full gång inför höstens stora aktivitet. Minns du när vi arrangerade senast? Det var 1993 och tävlingscentrum var parkeringen sydväst Scania. IFK Södertälje vann herrklassen och damerna vanns av finländska Angelniemen Ankkuri. Vi har arrangerat ytterligare en gång, minns du 1974 då vi hade mål för nattsträckorna på Rödsleskolans skolgård och flyttade sedan upp målet på dagsträckorna till åkrarna norr om Hycklinge naturcenter. Det året vanns herrklassen av Ärla IF och damerna av Fjärås AIK. 1974 var deltagarmässigt nästan lika stor som vi förväntar oss i höst, ca 2000 deltagare. Däremot hade tävlingen sin högkonjunktur i slutet av 80-talet och början av 90-talet med över 3 000 deltagare.

Lördagen den 27 oktober under eftermiddagen räknar vi med att deltagarna checkar in på Oscarsgymnasiet för att dels kunna äta en stadig middag inför tävlingen samt få anvisningar om inkvartering, startlistor, nummerlappar mm i en klubbpåse. Därefter sprids deltagarna ut till olika förläggingsmöjligheter där huvuddelen förläggs i skolsalar på Oscarsgymnasiet samt Rödsleskolan. Gunnarsö stugby är redan fullbokad. Vissa väljer också hotell där Corallen ligger väl till bara 500 m

från arenan. Efter det deltagarna installerat sig på resp. plats så åker de ut till arenan vid Elajohallen. Parkering sker på ytor norr och nordväst om hallen med en speciell VIP parkering för journalister och gäster vid själva hallen. En av fotbollsplanerna är reserverad för klubbtäkt som nu kommer på plats. Vägen från parkering till arenan är upplyst med marschaller. Omklädning för herrar sker i själva fotbollshallen där halva hallen står till förfogande. Damerna disponerar alla omklädningsrummen.

Kl. 18.30 inleds tävlingen med en invigningsceremoni. Det planeras för några korta inslag, nationalsång och välkomsthälsning av kommunalrådet Peter Wretlund. Kl.19.00 sker första start på de individuella nattsträckorna där herrarna har två nattsträckor och övriga klasser H16, D16 och H200 har en nattsträcka. Ca 19.40 väntas de första lagen mot mål på den av marschaller upplysta upploppet komma in från söder, svänga in på fotbollsplanen, vika öster ut för att springa in i upploppskurvan och sedan längs kortsidan på östra planen storma in i mål. Under tiden finns möjligheter för publik och deltagare att besöka en stor sportaffär i hallen, fika eller besöka sponsorutställningar. Utanför grillas hamburgare och kokas korv.

Spänningen byggs upp genom att löparna passerar s.k. on-line kontroller i skogen och förvarning någon minut före målgång. Allt detta presenteras via datorskärmar och går ut via speakers Ola Gustafsson och Anna-Lena Frick. Finnarna hålls uppdaterade via en finsk speaker Lalle Broberg. Dessutom kan släkt och vänner sitta hemma uppkopplade på Internet och följa tävlingen genom att speakerljudet läggs ut tillsammans med regelbundet uppdaterade resultat från kontroller, växlar och mål. Via eldar på arenan och en publikvänlig arena hoppas vi skapa en mysig, spännande och härlig kväll. När alla löparna kommit i mål ca 22.00 så summeras resultaten och bästa lag startar sedan först på morgonen med avstånd till bakomvarande enligt resultatlistan. Nu återvänder deltagarna till respektive förläggning för några timmars sömn med undantag av finnarna som enligt ryktet och tradition har spjuttävling. För funktionärerna vidtar nu jobbet att förbereda morgonens aktiviteter.

Morgon har inte grytt, klockorna har ställts om till normaltid när deltagarna vaknar för frukost. Funktionärerna är sedan några timmar på benen för att laga frukosten, sätta ut dagens kontroller mm. Första start för ledande lag i H21 är 08.00 och övriga klasser något senare för att få växlingar och målgång i klasserna så publikvänligt som möjligt. Totalt är det åtta klasser med tre till fem löpare i varje lag. Vi hoppas på en rafflande och spännande tävling där världseliten

kommer att göra upp om segern över de sista sträckorna. I år finns också ett klubbpris på 10 000 kr att tävla om för den klubb som har lägsta totala placering för bästa laget i de fyra huvudklasserna H21, D21, H16 och D16.

De bästa lagen hyllas någon gång efter 12.00 genom en värdig prisutdelning. Det är vår förhoppning och det är det vi jobbar för, nämligen att det är mycket nöjda och belättna deltagare som lämnar arenan efter en av årets stora orienteringsupplevelser på SOLkusten.

Vi som arrangerat har en del efterarbete och utvärderingar av erfarenheter som vi kan ha glädje av vid nästa stora arrangemang, SM i medeldistans 2009.

När vi återhämtat oss så är det tävlingsledningens idé att samlas en kväll i januari för att fira den nya pensionären och en lyckad Smålandskavle.

Tävlingsledaren

PS. Det är inte tävlingsledaren Roland utan Viljan som fyller 65. DS.

3-DAGARS PÅ BORNHOLM

Torsdagen den 3 maj startade färden i 3 minibussar till det försommarfagra Bornholm. Den 24 personer stora skaran kunde glädjas åt nyutspruckna bokskogar och blommande rapsfält utefter färdvägen.

"Gänget" spände över att från de erfarnaste "gammelgubbarna" till de små (men naggande goda) Tuva och Teo.

Däremellan fanns sköna damer i skiftande åldrar, "ung-gubbar" och några till. En skiftande, men mycket trevlig samling, som bjöd sig själva, på bilkörning och på barnvakt.

Familjen Olejnik mötte upp vid färjeläget i Ystad. Efter krånglig datateknik (t.o.m.

Göran 1 behövde personalens hjälp att checka in på färjeterminalen) och konstig turordning, körde vi, som sista bil in på färjan. Allt för spänningens skull. Vi hade egen underhållning med oss. Anna spelade huvudrollen med god uppbackning av "ung-gubbarna". Britt-Marie pratade sig varm om de polska långtradarna, som vi skulle trängas med på vägen. Synd, att vi aldrig fick se några.

Vi bodde bra i "små" stugor. Morgon och kväll samlades vi i en gemensam matsal med framdukad frukost resp. kvällsmat. Inga makaroner med korv i eget kök inte. Suveränt bra.

Jovisst, vi tävlade också! Jag måste säga, att jag kände mig stolt över Viljans



Gruppen från Bornholm.

duktiga orienterare. Frida med landslagsdebut i Nordiska mästerskapen, som gick samtidigt. Anna lyckades med både etapp och totalsegrar. Stor succé, åtminstone bland kvinnfolket, den dagen hon "slog" "ung-gubbarna", som hade samma bana. Josefine och Allan prickade in var sin etappseger. Tomas och Tony blev 2:a sammanlagt. Lennart 3:a, också sammanlagt. Visst är dom bra! Alla kämpade dock tappert, särskilt i första etappens många grönområden. Lärde mig redan efter 1:a kontrollen, att jag måste gå runt dem. Inte nog med granplantering, det var kuperat också. Andra etappen var betydligt mer framkomlig och på tredje dagen liknade det mest terränglöpning på platt och jämn mark.

Sightseeing på ön hann vi också med. Från Hammershus fästning kunde vi se ut över ett spegelblankt hav. En skön och varm sol sken över oss i alla 3 dagarna.

Sammanfattningsvis: Många härliga minnen från Bornholm. Alla risporna på armar och ansikte från 1:a dagens grönområde är både läkta och glömda nu.

Ett stort tack och en bamsekram till



Eva-Britt spurtar på den tuffa första etappen.

Göran 1, som ordnade resan så bra. Tack också till alla chaufförer Stefan C, Jan-Erik och Göran 1, m.fl.

Eva-Britt



HERRGÅRDSSTAFETTEN

Herrgårdsstafetten har blivit en väldigt trevlig tradition som drar in oss i sommaren. Så var det i alla fall verkligen i årets upplaga. Det var strålande solsken och perfekt väder för alla snabbfota oskarshamnare att ta sig runt Döderhultsdalen. Viljan kom till start med 4 lag och med många faans som hejade på ute längs banan. Dagen till ära hade Elin och Emma specialdesignad skrinna som de drogs fram på. Och jag undrar när kommer det en knatteherrgårdsstafett för de minsta? Ska de inte anamma orienterarnas knattebanor, för jag tyckte det var små barn överallt. För i den klassen, då skulle nog Viljan kunna utmanövrera de andra, med snabba och oändligt många lag.

Uppvärmningen höll bra klass och utfördes på scen till dunkande musik. Men det var ju inte alla som hann vara med på detta eftersom man skulle ut och placera sig vid de olika växlingsstationerna.

Starten gick och det rusades ut genom allén i ett riktigt högt tempo. Det löptes flitigt och när de passerade vid sista växlingen så stod jag och hejade och

manade på för att lägga i en sista växel och visa hur starka vi är.

Vi kom 3:a med vårt herrlag! Endast 1.14 efter segrande Högby, det är ju kanonbra. Där sprang, Erik, Knut, Stefan B, John och Thord. Viljan lag 4 kom på en 18:e plats (Thomas, Petra, Annika, Sven och Göran). Viljan lag 3 på 21:e (David, Anton, Jakob, Simon, Ricky) och tjejlaget 29:a (Emma, Veronika, Sofia, Lisa, Elin). Efter lagfoton och småprat tog kvällen slut. Sommaren är insprungen, så nu är det bara att fortsätta, det finns massor av härliga sommartävlingar framför oss, men som innehåller orienteringsbanor och självklart även något för alla våra små knattar.

Josefine



Tord tar i.

NYTT KLUBBREKORD??

Det är väl knappt att man vågar förtälja följande episod, men visst varför skall man inte framhålla ett klubbrekord även om det gäller i miss.

Bornholm må vara hur vackert som helst och vårat besök där var verkligen lyckat i alla hänseende, utom i ett fall det var alldeles för många missar från min del.

Jo så här gick det till, hela förmiddagen såg vi från åskådarplats hur världseliten passerade de publikkontrollerna på höjden alldeles intill TC, så man var väl förbered på hur dessa kontroller låg innan man själv gav sig ut på eftermiddagen. Efter att har passerat 11 st kontroller med ett klart godkänt resultat för att vara jag som höll i kartan såg jag nästa var en av de publikkontroller som låg på höjden. In mot denna och den satt där som smäcken, därefter en kortsträcka på ca 50 m till nästa. Vände på klacken och där satt den ju man såg ju den nästan direkt, men när jag kom fram var det ju

inte min kontroll, jag skulle ju ha nr 145 inte 115. Vad gör man då, det kan ju inte vara sant var finns min kontroll då, den måste ju sitta här ! Ner mot den förra kontrollen igen, sprang jag förbi 145;an ? nej det fanns ju ingen mer däråt, bara 50 m och ändå missa kan bara hända mej och snart kommer väl Stefan C ifatt. Paniken sprider sig och man irrar runt en stund till och hamnar vid 115 igen, då kommer Göran G farande även han har missat och skall just till att fråga om han sett min kontroll då jag än en gång kollar kodsiffran på angivelsen och plötsligt är det ju 115 jag skall ha 145 var ju 115. Men visst det blev ju ett troligt klubbrekord i alla fall, 50 m på 3,50 vilket ger en kilometer tid på ca **80 min** slå det om ni kan !!!

Men trots denna miss så kom inte herr Carlsson ifatt mej, han hade memorerat publikkontrollen ändå sämre, men den historien får han dra.

Missarnas mästare
Stefan B

.....

Peter Berg 40 år, 19 maj
Ingvar Persson 60 år, 24 maj
Birger Andersson 80 år, 27 maj
Manfred Olejnik 50 år, 17 juni
Josefine Carlsson 20 år, 18 juni
Rose-Marie Nilsson 70 år, 28 juni
Erik Sylvan 30 år, 29 juni
Mats-Olof Lingersjö 40 år, 12 juli
Jakob Svensson 30 år, 21 juli
Nils Matson 70 år, 15 augusti
Torbjörn Kraftling 40 år, 24 augusti

LÄGERRAPPORT

På fredagskvällen den 25/5-07 samlades ett gäng på 20 orienterare i viljan för ungdomsläger.

Det började med att vi delades in i tre olika grupper (stenarna, groparna och stigarna). Sedan tävlade grupperna mot varandra i bland annat "Kåsrally". Vi skulle också kunna namn på växter. Vi fick klättra på rep mellan två träd på tid med mera.

Efter det mumsade vi i oss grillad korb med bröd och så grillade några av oss Marsmellows (d v s dom som äter godis). Efter många omgångar med Maffia (ett kortspel) tog ledarna ut oss på en "nattlig" spökrunda. Vi fick följa ett rep i skogen. Det var becksvalt förutom de marschaller som var tända. Ett LÄSKIGT spöke som heter Jonas (Kajsas pappa) satt och skrämde oss i skogen. I slutet av rundan fick alla godis utom vi för vi tänker ju på vår hälsa.

Efter ytterligare några omgångar med Maffia låg vi äntligen på våra knakiga luftmadrasser. Efter lite fniss och snarkningar somnade vi i alla fall. På natten hände förmodligen inget särskilt

NUMMER 2 2007 • SIDAN 10
vad vi vet. Klockan halv fem vaknade jag (Malin) och blev klarvaken, trodde klockan var typ halv sju. Jag gick upp ca tjugo minuter senare och upptäckte då att klockan bara var tio i fem. Då vaknade Linnéa men hon somnade i alla fall om igen vilket inte jag (Malin) gjorde. Vid åttatiden åt vi frukost och plockade i ordning lite i

stugan. Vi spelade ytterligare några omgångar av Maffia för att sedan ge oss ut för att springa orientering. Vi sprang en lag-stafett. Det var tre banor. Alla hittade runt men vi blev svettiga och törstiga för det var riktigt varmt och soligt ute.

Efter stafetten tog vi en lätt fika och bytte sedan om för det som vi sett fram emot i ett helt år: KÄRRFOTBOLL!!!

Vi gick genom skogen och kom sedan fram till kärret. Fotbollsmatchen startade och det var mycket jämt. Efter ett tag började jag (Malin) att kasta gegga på Linnéa. Jag (Linnéa) kastade tillbaka och då tog det inte lång tid innan alla kastade på varandra och det blev ett enda stort SKITKRIG!!! Vi som var skitigast tyckte nog att det var roligast.

Efter en lång varm dusch var allting slut och vi åkte hem. Det var en mycket lyckad helg! Lägre får 10 kontroller av 10 möjliga!

Malin Lindström
och Linnéa Ådvall



J-CUP

Nu har j-cuperna avlöst varandra hela våren. Det har varit ett hektiskt schema, även om vi har haft väldigt tur och inte för många långa resor norr ut. Nio deltävlingar är avverkade, och tre stycken kvar, varav två är på 5-dagars. Sedan går finalen i augusti då Stora Tuna står som arrangörer.

Hur har det nu gått i cupen då.. Jo, Frida har ju utmärkt sig fantastiskt den här våren. Hon började första helgen i mars med en seger på andra deltävlingen! Som ni läst om i tidigare kampen nummer.

Sedan har hon fortsatt rada upp fina resultat med ännu en seger och en rad med fina resultat. Helt kanon. Fram till den 7:e av deltävlingarna har hon haft

ledningen, men den har nu tagits ifrån henne av en annan Frida. Men Bakkman är endast 5 poäng efter på en 2:a plats och 15 poäng före 3:an Sara Eskilsson. Det är de Viljan får vara stolta över nu, vi andra två små filurer (Kristin och undertecknad) har inte varit med så mycket och gjort några resultat efter en lång och tung vår. SOM vi nu är förbi, solen är framme och värmer upp våra knoppar. Så nu hoppas vi på att komma igen under sommaren, hösten och återfinna glädje och motivation så bra det nu går.

Nu väntar vi på 5-dagars och sista cup-tävlingarna.. ska vi kunna få en första totalseger till Viljan genom tiderna?

Josefine

Frida Bakkman har gjort landslagsdebut och har fina resultat med sig hem från Nordiska Mästerskapen (NOC) på Bornholm. Tävlanget inleddes i torsdags kväll med sprint där Frida kom 14:e, 1.50 efter segrarinnan. I stafetten sprang hon i Sverige lag 3 som blev 9:a, Frida växlade som 8:a på första sträckan, 3 minuter efter. Lördagens medeldistans innebar ett par bommar som grämde lite och innebar 21:a plats, 4 minuter efter. Avslutande långdistansen blev Fridas bästa och riktigt bra dessutom. 13:e plats, bara 2,5 minuter efter på 7,8 km blev ett fint avstamp mot fortsatt J-cuptävlande och kommande JVM-tester i sommar. Bra jobbat Frida i den blågula dressen!



SSM

09.00 lördag 14/4 gick minibussen från Maxi mot Huskvarna och Sydsvenska Mästerskapen, i år arrangerat av IK Hakarpspojkarna. Småland, Blekinge, Skåne och Halland är det som tävlar i SSM. Smålänningarna skulle samlas vid 12.00 och trots att Manfred körde åt fel håll (och ändå hade han GPS) en bit så kom vi i tid. Eftersom nästan alla redan var där hade de redan innan tolv börjat dela ut Smålandströjorna. Jakob var den enda av oss tre från Viljan som fick en eftersom någon hade räknat fel men det fanns några andra tröjor. Anton och jag fick varsin röd tröja med Smålands Orienteringsförbunds logotyp på. De var i storlek L men var dessutom större än vanligt så det kändes som att ha ett tält

på sig. Så jag valde att springa i min Viljantröja istället. Jag startade sent. Första sträckan gick rakt över en sjö. Vägval höger: stig, hyggen, vindfällan och sankmark - Vägval vänster: Väg, väg och skog. Jag tyckte att det vänstra verkade bäst och valde därför det. Det gick både bra och fort ända fram till nionde kontrollen. Men det var jobbigt att springa upp och ner för alla kurvor. Jag missade nian lite. Det var en brant. Jag sprang in från stigen för sent och kom därför ner nedanför branten men konstaterade snabbt var jag var. Då var det bara att springa lite uppåt åt höger och där satt den. Det var inte så farligt men nästa kontroll gick ännu sämre. Jag blev stressad för att jag gjorde en liten miss på nian så jag tog fel stig på väg till tian. Jag förstod det när jag kom till en



Jakob, David och Anton på SSM.

stigföregrening och då var det bara att köra rakt genom skogen till den rätta stigen. Det gick bra fram till stigen men när jag sedan gick ner för sluttingen som kontrollen satt i så måste jag ha gått ner fel. Jag letade upp och ner och fram och tillbaka. Jag var ute på stigen en gång och gick ner igen. När jag sedan kom till elfte kontrollen så gick det bättre. Den satt också i slutningen. Nu visste jag ju precis var jag var. Så jag tog kompasskurs och gick så rakt jag kunde. Det var ingen liten sluttning förresten. Riktigt högt upp var vi vid IKHP:s stuga. Man såg jättelångt, ut över hela Huskvarna och mycket av Jönköping också, och Vättern förstås. Äntligen lyckades jag hitta kontrollen. Sedan var det bara att springa till elfte kontrollen igen och sedan var det tre kontroller innan mål. Den biten gick bra. Jag kom på 25:e plats med 11:11:11. Det gick bättre för de övriga smålandslöparna. De åtta bästa i H16 var alla smålänningar förutom fjärdeplatsen som Måns Sandgren för Blekinge tog. I H15 vann Pontus Pettersson för Småland med 36:08 följd av Gustav Marthinsson, Halland, med 41:00. Erik Karlsson och Eric Hansson var bästa smålänningar i H14 på tredje respektive fjärde plats. Bästa smålänning i D16 blev Sara Johansson på tredje plats och i D15 blev Emma Pettersson bästa smålänning på fjärde plats. I D14 blev kom Småland på tredje, fjärde och femte plats med Elin Svensson som bäst på tredje. Sammanfattningsvis ett bra resultat.

På förläggningen åt och roade vi oss fram till visningen av IKHP-filmen. Den handlade om träning och utgick från en

intervju med någon i IKHP som gav tips på träning. Sedan utförde några ungdomar träningen tillsammans och tävlade sedan på ett komiskt sätt. Därefter var det naturligtvis också prisutdelning där de tio bästa i varje klass fick pris. Men ingen av oss från Viljan kom så långt.

Söndag – Stafett. Jag blev inte uttagen till något lag så jag kunde följa stafetten väl. Startpunkten satt vid ett stigshål och många rusade bara förbi och fick springa tillbaka igen. Anton och Jakob sprang samma sträcka i olika lag. Tommy Pap för Småland lag 3 först vid varvningen på sträcka ett. Placeringarna från sträcka ett hölls nästan genom hela stafetten men det slutade med att Anna Gustavsson, för Småland lag 1, gick först i mål med 36:16. 30 sekunder efter gick Blekinge lag 1 in och därefter Skåne lag 2. Småland lag 3, med Tommy Pap som vann första sträckan, hamnade på femte plats. Pontus Pettersson, Elin Svensson, Amanda Leo, Eric Hansson, Oscar Carlsson och Anna Gustavsson fick alltså stå högst upp på och ta emot förstapris i stafetten. Därefter fick hela Smålandslaget gå upp på pallen när priset för bästa landskap genom hela helgen delades ut. Ännu en markering med Småland i vandringspriset som startades 2003 och sen dess har vunnits av Småland varje år.

David

Här kommer en nyhet i Kampen! Vi i redaktionen har kunnat konstatera att det formligen kryllar av små barn i klubbstugan, på tävlingar och på träningar. Här kommer sidan för dom. Nedan finns utrymme att måla en valfri teckning. Måla, måla, måla och skicka sedan in den till oss i redaktionen. Eftersom vi är enväldig jury väljer vi ut den teckning vi tycker är bäst och publicerar den på baksidan av nästa nummer.

Inskickad av:



Det var många som var med när det firades Valborg vid Viljans stuga i år.

HÖRT I VILJAN

Knut.. Knut Knutsson?

Såg en intervju på TV för ett par månader sedan med Antikmässans profil Knut Knutsson. Han avslöjade att han tidigare hette Lennart Knutsson men att eftersom alla kallade honom för Knut så valde han att byta namn till just Knut Knutsson.

Det är väl bekant att före Kampenredaktören Lennart Knutsson kallas för Knut av allt och alla. Borde inte han också då byta namn till Knut Knutsson? Det tycker i alla fall vi i Kampenredaktionen att han borde...

Martin "Knut" Svenson

Elin, 5 år, skickade in teckningen nedan till oss i Kampenredaktionen och den tyckte vi var så bra att vi publicerar den här på baksidan. Vill du ha din teckning publicerad här nästa nummer? Bläddra en sida bakåt och läs hur du gör!

