

KAMPEN

Klubbtidning för SOK Viljan
Oskarshamn

Nummer 2
2010

REKORDMÅNGA UNGDOMAR



*Elin Johansson, Ida Fransson, Stina Lind, Ronja Fransson,
Tuva Nilsson, Daniella Stenfelt var några av alla dom
ungdomar som var med på vårens lyckade
orienteringskurser.*

Hemsidan: www.sokviljan.se

Ännu ett fullmatat nummer av Kampen håller du i din hand (eller läser på nätet – du vet väl att den möjligheten finns också). Vi har haft en hektisk vårsäsong som kom igång efter den långa vintern, även om en del tävlingar var inställda eller flyttade. Säsongen avslutas med en klubbresa till Skara Sommarland med 55 (!) Viljaner i buss till ett storevenemang med över 2000 startande inne på Sommarlandsområdet. Detta skildras förstås i Kampen, liksom den lyckade

orienteringskursen den här våren – över 70 barn och ungdomar har varit med! Den kick off och inspirationsdag som anordnades i mars har verkligen burit frukt. Nu gäller det bara att fortsätta på den inslagna vägen i höst och att få ut fler ungdomar på tävling, det är en utmaning som många klubbar jobbar med.

Givetvis skildrar vi (eller gästskribent Åsa) 10-mila - ur en lite annan vinkel - denna gång. Att vi i år hade både herr- och damlag med enbart Viljaner är värt att nämna i sammanhanget. Vi är på G igen!

Även i övrigt skildras vårsäsongen i ord och bild, liksom veteranernas trogna vandringar, gympanas våravslutning och lite annat smått och gott från verksamheten. Som t ex att Naturpasset nu drar igång och så lite info från kartkommittén.



Redaktörens sida

Ledarsidan skrivs denna gång av vår vice ordförande Stefan Carlsson, som gör debut i sådana sammanhang. Han är ju inte ordförande "på riktigt" eftersom vi inte kunde välja någon på det extra årsmötet i slutet av maj. Styrelsen och valberedningen får jobba vidare med att försöka hitta någon som vill åta sig det ärofyllda uppdraget

att leda verksamheten för drygt 450 skid- och orienteringsintresserade medlemmar.

Som vi utlovade i förra numret blir det även denna gång en berättelse från Sydamerika. Anna-Li Jonsson berättar i ord och bild från sin vandring på Inkaleden där hon faktiskt träffade på en f d Viljan.

Slutligen har vi några som fyller jämnt som uppmärksammas och så lite nostalgiska bilder och även bilder från nutid. Jag måste avslutningsvis berömma vår nya medarbetare Emma Brenander som är flitig skribent och fotograf. Hon har en del erfarenhet av mediaarbete från skolan och det märks, det händer en hel del i datorn på Röhällsgatan nu för tiden. Jag vill också passa på att gratulera Emma till studenten liksom en annan Kampen-medarbetare David Svenson som också slutar gymnasiet. Detta får vi återkomma till då tiden nu var för knapp att hinna få med några studentbilder.

Kampens redaktion består av:

Göran Svenson, Josefine Carlsson, Emma Brenander och David Svenson. Material skickas med fördel till redaktören på e-post: 049113448@telia.com

Ledaren



Roligt att pröva pennan och skriva sin första ledare. Men då inte som ledare utan reserv-ledare.

Våren har präglats av sökande efter den som skall ta över efter Rolands lite plötsliga avhopp som ordförande. Vi önskar nu honom lycka till med det nya jobbet på förbundet, som han tilldelats för sitt fina jobb med våra arrangemang. Valberedarna har jobbat hårt med att hitta rätt person till posten, men lyckades inte få fram något nytt namn till det extra årsmötet i maj. Min förhoppning är att det kommer att ordna sig, Viljan är ju en välmående klubb som det bör kännas stimulerande att leda. Kanske tar någon som läser detta, med lite eftertanke och ringer upp styrelsen och säger, här är jag, skulle gärna prova att leda klubben något år.

Vi bestämde förra året, efter några tunga arrangörsår, att det var dags att ta ett friår och göra en extra offensiv satsning på ungdomssidan. En lyckad kick-off som start, med de i OL-Sverige kända ledarna Wehlin blev till en bra start på ungdomsträningen. Om det varit rekord på deltagande vet jag inte, men ett 70-tal OL-sugna ungdomar har flitigt deltagit på träningarna. Vi har samtidigt varit fler ledare i år för att underlätta för alla, vilket är ett nyttänkande som visat sig vara lyckat.

Jätteroligt! Hoppas på att få se många ute på tävlingarna också, som är nästa mål. Som avslutning på våren har det i skrivandes stund varit över 50 st på Sommarlandssprinten i

Skara och förhandsinfon skvallrar om en väldigt lyckad resa.

I dagarna kommer det att firas vårt "best game ever" SM, med över 100 st anmälda. Många fick aldrig se vad som hände på arenan, utan kanske lagade mat i något kök eller satt i skogen och vaktade kontroller. Nu får de chansen att se lite bilder och höra summeringen från tävlingen.

Förra året inför SM "hottade" vi upp oss med nya träningsoveraller. Nu i dagarna har vi beställt nya

tävlingsdräkter så att vi ser fräscha ut även i skogen.

Naturpasset är igång för året med cykelpasset och en nyhet, punktorientering. Dags att prova detta, ni som inte redan gjort det.

Nu ser vi fram mot sommaren och då bland annat 5-dagars som avgörs i Örebro, dit nästan 40 personer anmält sig från klubben.

Extra roligt är att så många av våra ungdomar skall delta.

Med förhoppning om att detta var min första och sista ledare (inga reserver) önskar jag er en härlig sommar.

Fotnot: Ledarskribenten har varit i storform denna vår. Seger i Nybros tävling och även seger i maj i Örebro mot hela svenska gubbeliten. Starkt jobbat!

EXTRA ÅRSMÖTE

SOK Viljan hade kallat till extra årsmöte den 25 maj för att välja ny ordförande efter Roland Nilsson som avgick vid det ordinarie årsmötet i mars. Men inte heller denna gång fanns någon ordförandekandidat att välja. Valberedningen hade tillfrågat ett antal personer men fått nekande svar av alla. Mötet beslutade nu i stället att styrelsen och valberedningen får fortsätta arbetet med att hitta en ordförande för klubben. Styrelsens arbete leds av vice ordföranden Stefan Carlsson. Ytterligare ett val fanns på dagordningen, nämligen sponsorsamordnare och här valdes Stefan Bergh på ett år.

KARTKOMMITTÉN INFORMERAR

6. OCAD 10 Viewer

Sedan flera månader är OCAD 10 Viewer – tittaversionen – tillgänglig. Den kan laddas ner gratis från OCAD:s hemsida. Med OCAD 10 Viewer kan man visa filer, exportera och skriva ut, även genom att dölja kartsymboler. Detta gör det möjligt att använda filer för OCAD 10 precis på samma sätt som de definierades av kartritaren.

www.ocad.com/en/downloads.htm

KÖR SAKTA

Kör sakta på vägen till klubbstugan. Av hänsyn till boende längs vägen och med tanke på olycksrisken bör du köra försiktigt på Hycklingevägen. Viljan ingår i vägsamfälligheten och vi får även vara med och betala vägunderhållet. Högre hastighet ger även större slitage på vägen.

natur passet

NATURPASSET KLART!

(Naturpasset har bytt logotype. Från och med i år ser logotypen ut som ovan.)

Efter en sen start har nu äntligen Naturpasset blivit klart för säsongen.

Nu finns Naturpasset 2010 ute hos Apoteket, Intersport och Sportson, vilka hjälper oss med försäljningen. Naturligtvis kan man även köpa passet i klubbstugan Linghem.

Sportson bidrar dessutom med det stora priset i den lokala utlotningen – en cykel till den lycklige (lyckliga) vinnaren!

Som vanligt deltar man också i en utlotning av 5 stugveckor i Idre fjäll.

CYKELPASSET – TRADITIONELLT

Passet genomförs i terrängen kring Dövestad och Djupeträsk på traditionellt vis med sökande efter ett givet antal skärmar utmed cykelbara vägar. Notera skärmens kodsifra och fyll i motsvarande ruta på startkortet. Det blir således ingen fotovariant i år.

NYHET - PUNKTORIENTERING!

I år testar vi skogspasset i form av punktorientering. Det gäller att spana efter skärmar längs någon av motions slingorna vid Havslätt, Kristineberg och klubbstugan Linghem. Uppgiften är att bestämma var skärmen är placerad och rita in på medföljande karta.

Detaljerad info i paketet.

SPRID NATURPASSET!

Sätt fart och handla in ett eget pass. Men glöm inte hjälpa till att sprida idén till vänner och bekanta!

Tipsa om försäljningsställen, affischera på din arbetsplats eller sälj själv etc. För ytterligare info kontakta Mats Gustafsson 18021, eller Hasse Svenson 83457 i motionskommittén.

LYCKA TILL I SKOGEN!

GOTLANDSMATCHEN

Årets upplaga av Gotlandsmatchen avgjordes på Nybros tävling den 24 april 2010. Det var en av vårens tävlingar med fint väder och strålande solsken. I år var det åter Kalmar läns tur att vinna efter förluster de två senaste åren. Av de fem senaste Gotlandsmatcherna har Kalmar vunnit tre och Gotland två. Det var många från Viljan på plats för att tävla denna dag men det är endast de klasser där det är någon representerad både från Gotland och Kalmar län som räknas. Från Viljan var det följande som tog poäng åt Kalmar län: Roland Nilsson H65, Leif Carlsson H55, David Svenson H21, Benjamin Sturek H12, Maria Rindstig D40 och Agneta Nilsson D35. Övriga klubbar från Kalmar län som var med och hjälpte till med segern var Emmaboda-Verda, Målilla, Kalmar och Torsås. Vi får hoppas att traditionen med Gotlandsmatchen håller i sig och att det även blir vinst nästa år igen.

/Emma B

Första styrelsemötet utan ordförande: fr v Eva Lord, Göran Svenson, Anna Svensson, Tonney Gunnarsson, Stefan Carlsson, Åsa Bergfors, Jerry Svensson. Bilden till höger, Tonney Gunnarsson som är ny i styrelsen.



Benjamin var med och slog Gotland.



Bildsvepet - 2010



Till vänster tränar David Svenson för sistasträckan på 10-mila genom att springa H 21 Lång i Grönlid. Ovan får Oskar Lind pris för sin tredjeplats i Hakarps cuptävling. Nedan poserar ett stort och glatt gäng vid vårens sista gympa.



Hört i Viljan....

På väg till tävling säger en kvinnlig orienterare att hon inte vet vad alla i Viljan jobbar med. Svaret kommer snabbt från en yngre manlig orienterare. De jobbar inte. De är ju pensionärer allihop.



Mattias Lindström, Elisabet Mikkelsen och Isak Hultberg gjorde stafettdebut i Lämmeltåget i Eksjö.

UNGDOMSKURSERNA BÖRJAR

Tisdag 24 augusti kl 18.00
och pågår varje tisdag t o m
21 september

VILL DU?

Hjälpa till med ungdomsverksamheten?
OL-sektionen har gjort ett schema för ungdomskurserna. Vi är tacksamma om alla som ställde upp i våras hjälper till igen och gärna några till. Vi hör av oss!

SOL-skolan 10-12 augusti.

Anmälan 30 juni. Se hemsidan.

10-mila i teori och praktik



Orienteringen är full av data och statistik. Vi springer med GPS-klockor, stämplare elektroniskt och kan sedan gå in på våra datorer och analysera sträcktider, vägval och tävlingsresultat på sekundnivå. Vid Tiomila för damer 2010 i Finspång hade vi ett Viljan-lag bestående av i löparordning Josefine Carlsson, Anna Svensson, Maria Rindstig, Åsa Bergfors och Agneta Nilsson. Eftersom fem sträckor och totalt 3,5 mil skulle löpas borde statistiken kunna nyttjas för att kunna beräkna vår lagplacering redan i förväg.

Enligt Sverigelistan är Jossan ca 150:e kvinna i landet (inklusive ett litet Sydamerika tillägg). Anna har 19,75 p men det beror på att hon inte fått ihop sex representativa tävlingar. Vi ger henne en bedömd poäng till 16 (tur man är enhällig här) vilket innebär att det teoretiskt skulle finnas 359 damer som springer ifrån Anna i skogen. Maria har inte heller riktigt fått ihop tillräckligt många tävlingar så vi ger henne också 16 p. Jag själv hade vid tidpunkten för tiomila en poäng på 17,68 vilket innebär att jag ska bli ifrånsprungen av 421 damer. Agneta hade bara tävlat en tävling och den gav henne 21 p. Saknar underlag för annan bedömning vilket ger Agneta rätt att med hedern i behåll bli ifrånsprungen av 589 löpare.

När jag satt hemma på fredagskvällen före tiomila och läste PM så drog jag iväg ett SMS till Anna (str 2) med texten "Om du är inne bland de 30 så får jag ha GPS". Av hennes svar att döma så var detta inte rimligt. Jag fick motvilligt instämma,

någon GPS-trackning skulle det förmodligen inte bli. Låt oss då anta att dessa 30 topplag har alla sina 5 löpare rankade bättre än alla oss. Det innebär att vi "blir av med" 150 löpare. Vi antar dessutom att de lag som placerar sig som nr 31-50 har fyra löpare bättre och en lika. Då är vi av med ytterligare 80 pers. Lag 51-70 antas ha 3 löpare bättre och två lika, och vips var vi av med 60 till. Lag 71-100 antas ha två löpare bättre, två lika och en sämre. Hmm... nu blir det knivigt. Vi blir av med 60, men springer samtidigt om några stycken. Därmed har vi släppt förbi 350 löpare och hamnat på plats 100. För laget som helhet hotar nu ytterligare totalt 240 duktiga löpare eftersom de teoretiskt har kapacitet att springa ifrån mej och/eller Agneta. Några av dessa finns i lag som ligger alldeles för långt bak i fältet. De hinner helt enkelt inte ifatt oss! Roade mej ändå med en analys av startlistan över hur olika klubbar valt att fördela sina löpare mellan sträcka 2 och 4 (båda lika långa 7,3 km). Kom fram till att topplagen satte en något bättre löpare på sträcka 4 medan de något sämre hade sin bästa på sträcka 2. Eftersom vi nu befinner oss en bit längre ner i fältet så kan vi räkna att jag inte tappar lika mycket på sträcka 4 som teoretiskt. På sträcka 5 sätter de flesta sin bästa, men nu är fältet så utdraget att vi står oss rätt bra. Det är ju faktiskt också så att inte alla Sverigelistans löpare deltar i tiomila. Exempelvis var det 16 år sedan Agneta sprang tiomila förra gången. Betänk också att det varit en kall vår så lövsprickningen har inte hunnit så långt vilket antagligen gynnar vår löpstarka avslutare. Den uppmärksamme läsaren har säkert insett vilket stort räknepel som hängt med hela vägen. De utländska löparna är ju inte med i Sverigelistan! Är det någonting som händer med klubbammansättningen inför en storkavel som tiomila så är det just att den i många klubbar tenderar att bli väldigt internationell. Nåväl, då kompenserar vi dessa med att Finspångsterrängen påminner om Klämna-terrängen, vilket ger oss en fördel. Allt som allt ger mina teoretiska beräkningar att vi bör hamna på plats 180.

Hur gick det då? Efter alla dessa beräkningar var det ju nästan onödigt att springa... eller? Redan

vid samlingen på morgonen utanför Maxi förstod vi att det skulle bli en bra dag. Agneta kom med sin Kånken och där stack det upp en tårtspade i silver, precis som vanligt. Det bådade gott. Erik rattade minibussen med van och säker hand och snart var vi alla på arenan i Finspång. Kl 15 gick damstarten och Jossan fick stängas med 350 andra vilda tjejer för att ta sig igenom startfällan och ut i skogen. När hon efter vissa bataljer väl kom fram till skogen så gick allt som på räls. Ett stabilt lopp som gav oss en 182:a plats efter sträcka 1. **Yes!** tänkte jag och gjorde ett stilla glädjeskutt ! Precis som beräknat. Nu gällde det bara att hålla denna platsen in i mål. På sträcka 2 gjorde Anna en rusning genom fältet och kom in som 148:a. Vilket lopp ! Maria följde upp med ytterligare avancemang och skickade ut mej som nr 140. Jag fick till ett hyfsat lopp och växlade till Agneta som 138:a. Agnetas lopp överträffade allas förväntningar. Det var bara Göran som hann se henne vid varningskontrollen, vi andra hann inte fram. Efter den 10,1 km långa sista sträckan blev vi slutligen 131:a ! Det firades med prinsessstubble och vi blev uppgraderade till "brudar". Vad roligt att jag räknat fel ! Och vilken tur att vi sprang !



Åsa Bergfors



UNGDOMSVERKSAMHET

Orienteringskurserna våren 2010 avslutades med stafettävling

Under vårens kurser har antalet ungdomar varit drygt 70 stycken, som har träffats 7 gånger under våren. Ungdomarna har varit indelade i 6 olika grupper under namnen knatte, inskolning, U1, U2, U3 och tävlingsgruppen. Det har även funnits en vuxengrupp för de föräldrar som också vill lära sig orientera. De flesta gångerna har samlingen varit vid Viljans klubbstuga, men vid två tillfällen har det varit vid andra platser. Den ena gången vid Vallhallaskolan och den andra vid Hjortberget. Ibland har det varit gemensam uppvärmning med t.ex. "under OL-FARs vingar" där man istället för färger använde sig av kartecken. Tisdagen den 25 maj avslutades vårens kurser med en stafettävling. Stämningen och lagandan var på topp trots allt regn.

Det fanns ett upplopp som på en riktig tävling och det var även uppbyggt ett kartplank och växlingsområde. Grupperna U1, U2, U3 och tävlingsgruppen var med i stafetten och det var mixade lag från alla grupperna. Åsa Bergfors var

kvällens speaker och refererade hela tävlingen med växlingar och spurter. Alla verkar ha uppskattat ungdomskurserna. Ett flertal ungdomar intervjuades under kvällen och de flesta tyckte att det var roligt med orientering. Några av de intervjuade kan ni läsa om i Kampen.

/Emma B



UNGDOMSVERKSAMHET

Ungdomskurserna våren 2010

Vi ställde några frågor till deltagarna om vad de tyckte har varit roligast på kurserna i vår och vad orientering betyder för dem.

Här kommer några av svaren:



Hanna Elfstrand, 3 år, knattegruppen,

- När trollmor kom var roligast!
- Att vara ute i skogen.



Jesper Nyberg, 6 år, inskolningsgruppen

- Springa runt och hitta trollmors svansar.
- Lära sig att springa med karta i skogen.



Ida Fransson, 7 år, U1

- Den träningen som var vid Valhallaskolan.
- Orientering är kul!



Mattias Lindström, 9 år, U2

- Stafetten var roligast. För mig är orientering häftigt och kul.



Eric Ekeräng, 11 år, U3

- Att lära sig kompassen.
- Ganska mycket, är roligt.



Emma Erlandsson, 12 år, U3

- Att springa i skogen med kompass och få lära sig karttecken och vad som är bra att kunna.
- Skoj, kämpa och aldrig ge upp!

Forts på sidan 12



Torbjörn Westling, 19 år, tävlingsgruppen
– Att orientera och läggen.
– Bra sätt att komma ut och röra på sig, många aktiva som peppar varandra.



Rebecca Mikkelsen, 19 år, ledare
– Se när de klarar av det och att de förstår vad de gör.
– Bra sätt att komma ut och motionera.



Trollmor kom på besök vid avslutningen. Nedan inskolningsgruppen under ledning av Eva-Britt.



Bildsvepet - 2010



Elin Rindstig, till vänster, vann i Torsås och där sprang även Simon Nyström och Pontus Erlandsson bra. Nedan ses årets första DM-medaljörer (sprint i Nässjö). Fr v Thord Hultberg 2:a i H35, Göran Svenson 2:a i H 55, Roland Nilson 3:a i H 60 och Ulla Nilsson 3:a i D 65.



KLUBBRESAN TILL SKARA



Juniorena stod för musikunderhållningen

Äventyret började på lördag förmiddag då det var dags för zontävling vid Viljans stuga. I skogen märkte man helt klart att myggen vaknat till liv! Efter tävlingen åt vi en supergod lunch med kassler och ananas som Martina Sturek, Pia Erlandsson och Stefan Johansson hade lagat till. När alla var mätta och belåtna satte vi oss sedan i en buss mot Skara. Totalt följde 55 personer med. Vi åkte i bussen länge, länge men gjorde ett fikastopp på vägen. Där fanns dock ingenstans att kissa, inte

en buske så långt ögat kunde nå. Det fanns inte heller något ställe där man kunde köpa glass men hur som helst överlevde jag i alla fall.

När vi kom fram fick vi släpa på all packning till en klubbstuga som var omgiven av en otroligt vacker natur. En stor sjö låg precis intill med en brygga och allt. Läget kunde knappast vara bättre! Så fort vi sett oss omkring började det att grillas hamburgare och korv till kvällsmat. Det var många som hjälptes åt med detta men huvudansvariga var Marie och Mats Lindström. Kvällen följdes av stafettlek som alla ungdomar deltog i, stora som små. Det man fick göra var allt ifrån att ploppa tvål med

händerna till att hoppa grodhopp och att proppa munnen full av gula ärtor. Den sistnämnda leken gick ut på att man först fick en sked ärtor i munnen och sedan skulle man snurra tio varv runt en pinne och springa till en burk och försöka spotta i så många ärtor som möjligt. Usch, de där ärtorna



Thord och Emma vann sina klasser.

var vidriga! Men skoj var det. Efter allt skoj och stim gick de flesta in i klubbstugan och värmdes sig. Torbjörn livade upp stämningen med sin gitarr och även de minsta kom och ville lyssna. Sedan gick ungdomarna ut på bryggan och njöt av kvällen. Torbjörn hade länge sagt att han skulle bada och han tog tillfället i akt när Malins linslock råkade falla i vattnet. Snacka om kallt bad! Det måste varit kallt att sova i det där tältet också killar! Tjejerna som sov inomhus hade det nog lite varmare i alla fall, även om jag var tvungen att sova i min fleecejacka.

Morgonen därpå var det tidig väckning vilket var tufft när man varit ute och nattpromenerat. Efter frukost och städning bar det av till Skara Sommarland. Där sprang vi först sprint i den gassande solen vilket gick bra för många av oss! Thord Hultberg vann H 35 och likaså jag i D20. Isak Hultberg blev 4:a och Elin Rindstig 12:a i U 1 med över 130 startande. Martin Lindström kom 2:a och Torbjörn Westling 4:a i H 20 samt Malin Lindström 5:a i D 16. Jag kan också nämna att Tony Lövdahl kom 3:a i H35 och Anna Svensson hamnade på 4:e plats i D35.

Många fler bilder finns i fotoalbumet på hemsidan.



Stefan, Jonas, Mats, Martin, Magnus och Marie i grillartagen.

KM 28/8

**Klubbmästerskap i orientering
avgörs lördag 28 augusti på
Västerviks zontävling.**

En del sprang i så kallade Extra Vaganza klasser. Detta innebar i år att kartan var delad i tre olika delar och angivelsen var också splittrad. Det förekom även obligatoriska vattenhinder. Jag är grymt imponerad av de som försökte sig på detta! När sprinten var över var det dags för bad och karuseller. Självt så åkte jag bara en enda vattengrej eftersom jag frös så - vattnet var iskallt och dessutom blåste det emellanåt. Men de som inte ville bada kunde ju alltid sola. Vi åt senare lunch på Skara sommarland och många åt smaskig tacobuffé. Efter några karuseller och en och annan glass så satte sig alla i den stekheta bussen igen, nu på väg mot Oskarshamn. Jag kommer aldrig att glömma det här äventyret, det var både roligt och jobbigt på samma gång. Precis så som klubbresor ska vara! Tack alla ni som ställde upp och gjorde den här resan möjlig!
/Emma B

VETERANVANDRINGARNA



Många veteraner vandrar troget varje torsdag. Ovan från toppen av Aboda Klint den 8 april när det fortfarande låg snö kvar och nedan nästan 2 månader senare i Lövö naturreservat utanför Mönsterås i

första sommarvärmern. Foto: Hans Törngren

och

Hans-Göran Johansson



Dagbok från Inkaleden

I vintras reste jag runt i Sydamerika med Rosa Bussarna i 16 veckor. Vi besökte många spännande platser och såg fantastiskt natur. När vi var i Peru (i december) gick vi Inkaleden. Här kommer ett utdrag från min dagbok:

Dag 3

Vi tillbringade natten på en camping 3600 m ö h vilket innebar att det var väldigt kallt. Det var skönt att krypa ner i den varma sovsäcken på kvällen, men mindre skönt att behöva krypa ur den kl 5 på morgonen. Som tur var fick vi coca-te som värmdde (och hjälpte mot höjdsjuka). Till frukosten fick vi tårta eftersom Jenny fyllde år dagen innan. Våra kockar var verkligen duktiga på att fixa mat trots att vi var mitt uppe i bergen! Strax innan kl 7 började vi vandra. Vi gick upp till en ruin och stannade där en stund medan vår guide berättade om den. Sen fortsatte vi upp till det andra passet på leden (3950 m ö h). Vädret växlade mellan sol och moln. När vi gick ner på andra sidan passet var det väldigt dimmigt och bergen såg mystiska ut. En bit ner i dalen fanns en till ruin som vi utforskade. Medan vi var där började det



På väg ner från högsta punkten - många trappsteg blev det!

duggregna och när vi sedan fortsatte vandra tilltog regnet och väl framme vid lunchstället öste regnet ner. Vi åt en buffé med flera olika rätter. Kockarna låg verkligen inte på latsidan! Mätta, men sura över regnet fortsatte vi vår vandring. Regnet öste ner i flera timmar. Jag tog på mig både regnställ och regnponcho. Mina Gortex-skor höll emot vätan i början, men efter ett tag gav de efter. Vi gick först uppåt genom en mystisk trollskog med hänglav och mossa på de krokiga träden. Dimman och regnet bidrog ytterligare till den trolska stämningen samt gjorde att vi inte kunde se utsikten över dalen nedanför oss. Vi gick genom en grottunnel som var mörk och hal. När vi kom upp till tredje passet (3650 m ö h) började den långa vandringen neråt. Under dagen gick vi ca 15 km och den största delen av sträckan gick nedför en stentrappa. Regnet förvandlade trappan till ett vattenfall och gjorde att det blev ännu läskigare att gå nedför de ojämna och branta stegen. Jag som är så rädd för att ramla fegade mig ner i ett långsamt tempo. Bärarna däremot rusade ner i ett hiskeligt tempo trots all tung packning på ryggen. Vi gick förbi ytterligare en ruin, men det var ingen som var särskilt sugen på att inspektera den i skyfallet. Det dåliga vädret tog på krafterna och humöret. Som tur var hade jag Snickers och Toblerone som piggade upp mig (under de 4 dagar som vandringen varade åt jag 6 Snickers, 1 Toblerone och flera olika müslibars). När det var drygt 1 timmes vandring kvar upphörde äntligen regnet och dimman skingrades så att vi kunde se utsikten igen. Grön skog, höga bergstoppar och Urubamba-floden som slingrade sig fram i dalen nedanför. Sista biten ner till campingen var jättetråkig – en lerig serpentinväg där det kändes som att man bara gick fram och tillbaka. Jag tror att jag var framme kl 15.30. Allt var fuktigt (av svett inifrån och regn utifrån). De enda torra byxplaggen jag hade var långkalsonger och shorts så kvällens outfit blev väldigt snygg, men jag var i alla fall inte ensam om den. På denna camping fanns en byggnad med bar där uttrötta vandrare kunde festa till det sista kvällen. Vi dukade upp vår middag där inne (istället för i tält som vi gjort de föregående kvällarna). Först fick vi te och

Forts på sidan 18

popcorn och sen kom maten. Efter maten hade vi en liten ceremoni där vi tackade vår fantastiska personal och gav dem dricks. (I min grupp var vi 38 personer som vandrade och vi hade 36 bärare och kockar med oss. De bar tält, liggunderlag, sovsäckar, bord, stolar, mat och köksutrustning.) Sen var det läggdags. Nästa morgon skulle vi gå upp kl 4 för att gå sista biten till Machu Picchu.

Fakta Inkaleden

Längd: 46 km

Högsta punkt: 4200 m ö h

Rolig händelse i de chilenska Anderna

De sista dagarna på resan tillbringade jag i Santiago de Chile. Vi åkte dit från Mendoza i Argentina. När vi passerat den chilenska gränsen och var på väg ner för Andernas sluttning stannade vi vid en mack för att laga middag. När vi stod där kom en cyklist förbi. Han var svensk och vi bjöd honom på mat. När jag fick höra att han var från Målilla började jag känna igen honom och det visade sig att det var äventyraren Janne Corax (före detta Rickerth) som sprang några tävlingar med Viljan i

början av 2000-talet, bla 10-mila 2003. Han hade precis påbörjat ett cykeläventyr genom Sydamerika och planerade att bestiga flera berg med hjälp av sin isyxa som han hade nerpackad i en av de små sidoväskorna på cykeln.

Anna-Li Jonsson



*Janne Corax
(tack till Janne
och Bike
China för bild!)*

Nedan: Framme vid Inkaledens slutmål –
Machu Picchu



Vi gratulerar!

Namn	fyller	Datum
Ola Löfgren	40	21-jul
Håkan Svensson	60	22-jul
Pia Erlandsson	40	26-jul
Per Svensson	50	30-jul
Torbjörn Brattberg	60	06-aug
Karin Mårtensson	60	15-aug
David Nilsson	20	16-aug
Bernt Berg	70	20-aug
Håkan Nykvist	40	13-sep
Barbro Björkman	80	18-sep
Erik Frangel	70	28-sep
Gunvor Engström	80	30-sep
John Sjöäter	20	05-okt



60



20



40

Vill du läsa Kampen enbart på nätet? Och därmed spara på papper, miljö och porto. Mejla i så fall till 049113448@telia.com och meddela detta. Vill du även i fortsättningen ha Kampen hem i brevlådan behöver du inte göra någonting.

Manusstopp till nästa nummer av Kampen är den 1 september. Skicka till 049113448@telia.com eller ring telefonnumret före snabel-a

Bildsvepet - 2003

Viljans fotoalbum på hemsidan innehåller nu drygt 6000 bilder från 40-talet och fram till idag.



Bilden ovan; redan 2003 var dom i topp vår gyllene tjejtrio Kristin Boman, Josefine Carlsson, Frida Bakkman på DM-pallen i D 16. Det var två år innan Frida gick över till Viljan. Bilden nedan till vänster är från höstresan till Gotland 2003; 11-12-årgänget fr v Pelle Nilsson, Carl-Emil Nettelman, Jakob Bergsten, David Svenson.

Till höger från Ungdomens 10-mila 2003.

Det fantastiska tjejlaget som blev 5:a. Fr v

Anna-Li Jonsson, Linnéa Jonsson, Lisa Olheden, Sofie Barkstedt, Kristin Boman,



Josefine Carlsson, Stina Lord.

