

# KAMPEN

Klubbtidning för SOK Viljan  
Oskarshamn

Nummer 3  
2010

## O-RINGEN SPECIAL



*Detta nummer av Kampen ägnar vi mycket åt O-ringen i Örebro. Här på etapp 3 fick ungdomarna äntligen se solen. Bakre raden fr v Ricky Segerlund, Filip Johansson, Oskar Lind, Benjamin Sturek, Elin Johansson, Elisabet Mikkelsen. Främre raden fr v Vendela Sturek, Klara Hultberg, Stina Lind.*

**Hemsidan: [www.sokviljan.se](http://www.sokviljan.se)**

Detta nummer av Kampen blir lite av O-ringen special. David och Emma skriver i var sin artikel om sommarens stora begivenhet ur lite olika perspektiv. Som vanligt blir det en hel del bilder från verksamheten sen sist. Du vet väl förresten att vi har ett gigantiskt fotoalbum med över 6000 bilder från 2010 och så lång tillbaka som 1930-talet.

Agneta Nilsson är en annan duktig och återkommande skribent i Kampen. Tidigare redaktör, kanske snart dags för come back, Agneta, vi har plats för fler i vår redaktion. Den här gången skriver hon om sina upplevelser vid 43-kavlen där hon gjorde debut.

En annan tidigare redaktör, Lennart Knutsson, återkommer med jämna mellanrum i sin



favorittidning. Nu har Farbror Knut blivit pappa på "gamla" dar och skriver lite om sin dotter Saga, född 090909.

Ni kanske läste det i lokaltidningarna innan klubben hade informerat, jag tänker på VM 2015 (eller 2016). Viljan är alltså med om en **intresseanmälan** tillsammans med norra Kalmar län och Gotland inför ett VM-arrangemang. Det är lång väg att vandra innan världsstjärnorna eventuellt springer i

våra skogar men tanken är ändå spännande. Vi får se var det landar och om klubbarna väljer att gå vidare med en gemensam ansökan för ett VM i Sverige.

Lite smått och gott från olika tävlingar och andra aktiviteter i klubben blir det som vanligt i Kampen, liksom dom fasta avdelningarna, Hörnt i Viljan och Jubilarerna. Nytt är en omröstning om Årets Viljan som vi nu tar upp igen. Det är några år sen Jan-Erik röstades fram vid 65-årsjubiléet och nu vill vi återigen uppmärksamma någon i klubben som gjort något extra och som förtjänar att hyllas.

När Kampen kommer ut är det bara en dryg månad kvar av orienteringssäsongen 2010. Vi vill ändå passa på att puffa lite för en ganska intensiv oktober med 25-manna, Gotland, Smålandskavlen och Daladubbeln. Man kanske inte kan vara med på allt, men något passar säkert och dessa tävlingar brukar vara något extra, var och en på sitt sätt.



Oskar Lind utmanade hockeystjärnan och tidigare orienteraren Johan Ryno i Stadsparken. 11 sekunder skilde i mål.

#### Kampens redaktion består av:

Göran Svenson, Josefine Carlsson, Emma Brenander och David Svenson. Material skickas med fördel till redaktören på e-post: 049113448@telia.com

Nu har vi avnjutit den härliga semestern och tycker vi kan minnas tillbaka på 2010 med en mer än godkänd juli månad. Lite typiskt är väl att när 5-dagars skall till att börja, och speciellt då i Örebrotrakten, så kommer de mörka molnen med rejält med nederbörd.

Bortsett från vädret var 5-dagars en ol-tekniskt och arrangörmässigt väldigt fin tävling. Vi kunde mellan skurarna ändå duka upp ett och annat långbord och fick även fira etappsegrar av Frida B och Stefan J. Starkt jobbat! Roligt var att vår elittjej Frida, som har haft en efterhängsen skada, kunde fullfölja hela veckan och med ett sammanlagt resultat så bra som 3:a i D 21 kort.

Ungdomsträningarna är igång för hösten och populariteten verkar hålla i sig. Så vi får hoppas det bär skörd och vi får många ungdomar med oss på tävlingarna framöver.

Spänner vi nu bågen för högt ?

Nej, tycktes det när förra årets SM-föreningar + klubbar från norra Kalmar län träffades för att diskutera eventuell ansökan om att få arrangera VM 2015. Vi var överens om att skicka in ansökan för att komma vidare till nästa steg, då vi får mer fakta vad det innebär att arrangera något så stort som ett VM. Vi är nu bland 4 st andra sökande i Sverige som i november skall få mer kött på benen, om vi då fortfarande



## Ledaren

är aktuella. Visst känns det som något väldigt stort att gå in i, men vi får se vad nästa presentation säger. För en del känns det spännande och andra skrämmande. I klubben var det klar majoritet att gå in i detta med en ansökan.

Hösten har kommit och kvällarna blir tidigt mörka. Nu är det bara någon månad kvar på ol-säsongen. Kom precis hem från en husvagnshelg vid DM-tävlingar i Älmhult. Entrevlig fred-lörd-sönd med 6 st husvagnar och 3 st stugor med övernattande. Vi kunde

avsluta helgen med tårta och fira ett antal DM-segrar. Härligt.

Alltså närmar vi oss vintern och då hoppas vi på att få lika mycket av den vita varan även denna vintern.

Ha det bra och njut av mörkret m m.

*Fem Viljanstudenter på en gång; Emma*

*Brenander, Linnéa Jonsson, David Svenson, Torbjörn Westling, Rebecca Mikkelsen.*



## KART- OCH MARKKOMMITTÉN

### INFORMERAR

Ny karta ska ritas på området kring motionslingan i Havslätt.

Området begränsas i väster av E22, i söder av bebyggelsen, i öster av vägen till Saltvik och i norr stora stigen från Rotvik.

Kartan kommer att ritas av Kjell Svensson och beräknas vara klar till våren.

Även stora delar av Flathults kartan kommer att revideras. Jobbet kommer att utföras av Tony Lövdahl. Även denna räknar vi med att vara klar till våren.

I första hand kommer området väster om Flathultsvägen och upp till Gröndal att revideras.

### KLUBBMÄSTARE

*Thord Hultberg och Lennart*

*Kalén heter årets klubbmästare i orientering. KM avgjordes i Västervik i augusti.*

### TACK

För uppvaktningen i samband med min födelsedag.

Er "gamle" ordförande o sekreterare  
Jerry



## Bildsvepet - Gotland och Kalmar

*Två bilder från Gotlands  
3-dagars med Rasmus  
Bergfors som sprang  
kanon och blev tvåa i H  
10. I mitten Theo  
Lövdahl på väg mot mål  
i Miniknatet. Platsen var  
det vackra Furillen på  
östra kusten. Den  
bilden togs av Karin*



*Mårtensson som var  
ansvarig för Miniknatet.  
Karin är lärare i Fliseryd  
och är också medlem i  
SOK Viljan. Nedersta  
bilden visar fem*

*klassegrare i Kalmars  
augustitävling, Fredrik  
Sturek, Oskar Lind,  
Petra Olejnik, Elin  
Rindstig och Rasmus  
Bergfors.*



## Bildsvepet - Terräng-KM

Terräng-KM med två nya segrare,  
Martin Lindström och Emma

Brenander. Längst  
ner nästan hela  
damklassen, Sofia,  
Malin, Veronika och  
Emma.



## Hört i Viljan.....

Oskarshamn Triathlon 2010 i Havslätt.

Kent P har lite svårt med byte från cykling till löpning. Det tar en väldig tid. Det visar sig att han ställt sig vid fel stol.

6-årige brorsonen William kommer fram till Kent efter tävlingen:

- Hördu farbror Kent, har du hittat din stol än? (Bilden nedan är från nämnda tävling, Kent längst fram, tvåa från vänster)



### Rösta om Årets Viljan 2010

Dags att utse "Årets Viljan"

Vi återupptar den här utmärkelsen och ber om förslag från medlemmarna. Det måste inte vara den som springer fortast eller som orienterar bäst. Vi vill premiera den som gjort något för eller i klubben utöver det vanliga. Lämna ditt förslag, gärna med en bra motivering, senast 1 november till Jerry Svensson, tel 77178, [svenssonj@minpost.nu](mailto:svenssonj@minpost.nu). Därefter blir det omröstning i stugan och på hemsidan så att vi kan presentera Årets Viljan i nästa nummer av Kampen innan jul.

## Den mentala orienteraren

Nu ska ni få läsa om något ofattbart som inträffade på "Gubb & Gumm 10-mila" i Mjölby. I början av juli ville "tanterna" i Viljan anmäla ett D43 lag. Anna hade längtat efter denna tävling sedan förra året. Hon sprang då i "gubblaget". Jag måste erkänna att min motivation inte var på topp. Efter 10-mila (Finspång) fick jag vila i en månad p g a skada. När jag sedan försökte träna igen, tyckte jag inte att det var roligt. Sprang Tjoget utan att sprungit orientering sedan 10-mila. När jag fick springa i omstarten på Tjoget fanns inga positiva tankar i mitt huvud. Innan start tänkte jag på att jag inte ville ha alla dessa hundra orienterare farande runt mig i skogen. Helst ville jag springa själv. På väg till första kontrollen tog min ork slut. Bommade sedan en kontroll rejält och tog hjälp av min "livlina" (Rolle som sprang sträckan före mig.) Pappa fick reda ut var jag var i skogen. Kom till slut i mål. När Anna sedan försökte få mig att vara med på "Gumm 10-mila" var jag mycket tveksam. Gick med på att springa om jag fick en sträcka i början, för att slippa en eventuell omstart. Göran anmälde ett damlag bestående av Anna, jag, mamma, Annica G. och Åsa. Anna försökte att "peppa" mig och sa att nu har du något att träna för. Sprang inte någon orientering under hela sommaren. Tvingade mig ut på någon löprunda samt en träningsorientering en vecka innan

8 "Gumm" 10-mila. När det sedan blev dags för denna kavel kom jag på att det finns en stor tygaffär i Mjölby. Jag såg plötsligt fram emot att resa dit. Tog och letade fram en orienteringskarta från när 5-dagars var i Mjölby. Jag blev avsläppt i centrala Mjölby för att hinna shoppa några timmar. Blev "lite" besviken när tygaffären hade semesterstängt. Tog mig tid att utforska övriga affärer istället. När det var 50 minuter kvar till att Anna skulle starta gick jag till tävlingscentrum. Min mobil ringde och nu var de oroliga i Viljan var jag höll hus. Tävlingscentrum var vid Idrottsplatsen. Där



inträffade det ofattbara. När jag kom dit hörde jag speakern prata om hur bra Agneta Nilsson kommer att springa på sträcka 2. Oj då! Tänkte jag. Vad han vet mycket om mig som jag själv inte vet. Jag fick höra att jag var först vid radion. Hon är mycket löpstark mm. Nu kom nästa positiva rapport. Jag var även först vid förvarningen och här växlar hon först på sträcka 2. Inte visste jag att Agneta Nilsson kunde göra ett sådant lopp. Jag hade redan sprungit mitt lopp enligt speakern innan jag fått på mig tävlingsdräkten. Vilken tävling!

Anna hade varit bestämd med att hon skulle komma in i täten på första sträckan. Hon var snabb och växlade som 3:a. Sedan blev det dags för min "tant" debut. Jag kände i kroppen hur otränad jag var på väg till första kontrollen. Vid 3:e kontrollen gjorde jag en "liten" miss och nu var vi 4 "tanter" där. Jag såg inte vart "tanterna" tog vägen. (Är inte van att spana på gamla "tanter".) Fick springa själv och det gick rätt bra. Då fick



jag plötsligt höra någon rapportera vid en av mina kontroller att här kommer ledande lag och det är SOK Viljan och Agneta Nilsson. Då tänkte jag ta det lugnt på resten av banan. Vid förvarningskontrollen höll jag på att "vimsa" till det ut från kontrollen. Kunde snabbt rätta till felet. Då möter jag Täby "tanten" som springer till kontrollen. Insåg att jag måste vara listig på slutet av banan. Jag tog det lugnt och lät henne springa först till nästa kontroll och sköta orienteringen. Samtidigt läste jag hur jag skulle springa på slutet för att inte missa kontroller. Täby "tanten" missade näst sista kontrollen. Jag kände mig mentalt säker på att hon inte skulle komma före mig i mål. Detta eftersom jag redan fått höra av speakern innan jag startat att jag skulle växla först på sträcka 2. Detta lyckades jag med. Den första nämnda Agneta Nilsson tävlar inte för Viljan utan springer

för Eskilstuna och sprang en klass före oss. Men vilken bra inspiration för mig. Hoppas att hon dyker upp på flera tävlingar som jag springer och är lika snabb orienterare som på denna tävling. Slutligen blev vårt lag 11. Vi fixade en medalj efter att mamma, Annica och Åsa kämpat på bra. Vilken otur att de inte hade sin namne på denna tävling. Undra hur det hade gått då? Gubbarna sprang in på 5:e plats där Kalén och Leif Carlsson gjorde imponerande lopp. Deras lag fick medalj. Givetvis avslutade vi med vinbärsstubbe med vaniljsås för att fira våra medaljer.

Tips till dig som inte alltid känner för att springa tävlingar. Skaffa dig en snabb orienterare med samma namn. Låt henne/honom springa sitt lopp innan du själv går till starten.

Agneta Nilsson, hon i Viljan

Herrarna blev 5:a i H

55 och damerna

11:a i D 43.



## En ny orienterare är född

(eller är det en thaiboxare?)

Jag har tänkt länge att jag skulle skriva något till Kampen men eftersom jag orienterat så infernaliskt lite sen jag flyttade från Åskesham så har jag inte kommit på vad jag ska skriva om.

Men så tog jag den här bilden på min dotter Saga och då insåg jag i alla fall vad rubriken skulle vara..

Hon var med på sin första orienteringstävling när hon var 7 månader, vilket jag tyckte var rätt tidigt. Men jag pratade med min syster om det och hon sa att hennes äldsta dotter Karin var med första gången när hon var nio dagar! Återstår att se om Saga vill orientera. Hon är en egen människa med en egen vilja har jag kommit på. Och jag vill inte pusha henne för hårt. Hon sprang ingen bana på sin första orienteringstävling. Jag tänkte att hon får väl lära sig att gå först...

Vilken tävling vi var på? Uppsala möte i slutet av april. Vi bor hela familjen här i Uppsala. Mamma Katarina sedan 1992. Jag sedan februari 2009 och Saga är född här 2009-09-09. Själv har jag inte orienterat mycket sedan jag flyttade hit. Tre tävlingar, öppen klass, på nästan 1½ år. Jag hoppas Saga blir orienterare och drar med familjen på nya äventyr i skogen ☺. Bara hon inte blir thaiboxare...

F Knut



*Anna Svensson gjorde bokstavligen ett kanonlopp i dubbelsprinten i Kristianopol i juni. Nedan en bild från Viljans zontävling i augusti.*



## UNGDOMSVERKSAMHET



Många ungdomar följer med ut på tävlingarna. Här i Måilla i september; bakre raden fr v Filip Johansson, Benjamin Sturek, Elisabet Mikkelsen, Elin Johansson, Elin Rindstig, Isak Hultberg, Adam Högländer. Främre raden fr v Emma Rindstig, Emrik Eveborn, Gustav Eveborn, Axel Eveborn. På bilden till vänster är Elin och Emma på Havs-OL i Blekinge skärgård i juli.

## VETERANERNA



*Viljans veteraner hade sin traditionella våffelfest i våras med som vanligt mycket folk. Bilden nedan från stranden av Hummeln där en av veteranernas torsdagsvandringar passerade i september.*



## O-ringen i Örebro

På de följande sidorna kan du läsa både Emma Brenanders och David Svensons berättelser om O-ringen. Vi börjar här med några bilder.



*Till vänster spurtar Isak i mål som första kille på första etappen. Nedan underhåller Torbjörn på förläggningen.*



## O-ringen i Örebro

### O-ringen 2010

I år ägde O- ringen (världens största orienteringstävling) rum i Örebro. Från viljan var det ett helt gäng som följde med- runt 50 personer.

Det som jag själv tycker är roligt under denna vecka är fram för allt den stora folkfesten. Alla orienteringsgalna människor från hela världen som samlas på ett och samma ställe, det är häftigt! Men jag åker också dit för att få mig en och annan utmaning. Och för godisremmarnas skull förstås.

Här kommer ett litet utdrag ur min dagbok under veckan:

**Dag 1.** Den första etappen var vid Arena Kilsbergen. Vädret var inte det bästa tänkbara; ösregn nonstop. Duschupplevelsen på TC var nog det värsta jag varit med om. Regnet bara vräkte ner, vattnet var kallt och allt blev blött. Väl tillbaka på campingen igen var det mysigaste man kunde göra att kura ihop sig under täcket i sängen och drömma sig bort. Då kunde man njuta av smattrandet på husvagnstaket.



*Stefan vann en etapp.*



**Dag 2.** Arenan var denna dag vid Dovra sjöar. Har nu rustat upp mig med ett nytt regnställ som är helt vattentätt;) Det duggade hela tiden idag men luften var varmare. Stämningen bland Viljanerna var på topp ändå.

**Dag 3.** Etappen ägde rum på samma plats idag som etapp 2. Solen kom på besök, det var härligt! På kvällen var det sprint i Stadsparken för elitklasserna. Örebros stadspark var enorm; stora gräsytor, fina planteringar och tusentals blommor! Helt underbar.

**Vilodag.** 9 st ungdomar besökte Boda Borg i Karlskoga som kan liknas vid "Fångarna på fortet". Efter lite mat blev det en shoppingtur i Mariebergs galleria. Regnet började sedan falla ner från himlen igen framåt kvällen.

**Dag 4.** Denna etapp var arenan i Kägleborg. Var riktigt rolig orientering idag. Terrängen var, flack med lång sikt och vissa detaljrika områden. Det regnade som de lovat men det gjorde inte så mycket. Det var så kul i skogen när allt flöt på! Att det gick så bra den dagen kan ha berott på att jag laddade upp med pannkakor innan. Så det är ett hett tips till alla!

## O-ringen i Örebro

**Dag 5.** Sista etappen gick vid Örebro universitet. Många orienterare kände sig säkert trötta, ömma och stela i musklerna den dagen. Men det märktes inte, utan de flesta såg väldigt pigga och glada ut.

Något som jag kände mig tacksam för när jag gått i mål var att jag inte fått ett enda jordgetingstick i skogen under hela veckan, vilket många andra råkat ut för. Om jag ska summera veckan så har det minst sagt varit ett äventyr. Inför nästa femdagars tänker jag definitivt vara bättre förberedd orienteringsmässigt. Vi ses i Hälsingland!

/Emma B



*Frida vann också en etapp.*



*Klara tyckte det var roligt att det regnade..*

Nu har jag genomfört mitt nionde O-Ringen - oj, vad tiden går! Jag blev förvånad när jag tittade efter i statistiken för att räkna hur många jag har genomfört. Det känns inte alls länge sedan som jag bodde med farmor Sonja i Skövde under mitt första O-Ringen 2002. Då bodde vi i tält och sedan dess har min boendestandard ökat för varje år. Det började som sagt var med tält, inget dåligt tält men ändå tält, det har ju sin charm även det. Standarden på hygienstationerna på campingen har också ökat för varje år. Rinnande vatten har ju förstås funnits ett bra tag men framförallt toaletterna har förbättrats för varje år.

2003, i Uddevalla, fick vi med min pappa och då behövde boendet utvidgas och vi hyrde något slags hemmabygge till husbil. Farbror Göran och kusin Martin huserade också tillsammans med oss i husbilen. Sedan blev det tre, fyra år med husvagn som höll ungefär samma standard, med olika mycket vatten i förtälten. Det berodde väl snarare på vädret än förtälten i och för sig. Jag minns regn från varenda O-Ringen jag varit med på, men det hör ju till på något sätt. Man ska få kämpa mot vattenintrång i tälten och för att hålla kläderna torra.

## O-ringen i Örebro

I Göteborg 2004 var campingunderlaget asfalt, vilket inte var till någon fördel för tältare. Det var svårt att gräva diken kring tälten vilket gjorde att mycket vatten tog sig in och stannade i tälten när det regnade. Jag tror att det var i Uddevalla eller Göteborg som det var premiär för toalett med rinnande vatten på campingen, inte äkta WC, men nästan. Det kanske verkar som att jag inte kommer ihåg något av orienteringen från de första åren, och det gör jag inte heller. Om jag försöker minnas någonting från skogen så minns jag i alla fall att jag aldrig varit särskilt besviken på orienteringen, varken på banor eller terräng. Visst har det varit rejäla höjder emellanåt, i Sälen t.ex., men det har alltid vad jag kan minnas varit rolig orientering, och det är väl tur det.

O-Ringen på hemmaplan kan man väl nästan kalla 2005 års upplaga i Skillingaryd. Här var det husvagn som gällde igen och jag har för mig att det var i längsta laget till närmsta hygienstation men camping-underlaget var bra. Det blev inte lerigt på campingen vad jag kan minnas.

2006 bar det av till Mohed i Hälsingland och dit får vi ju komma tillbaka redan nästa år. Ytterligare ett år med husvagn på asfalt, det kunde blivit blött kan man tro. Jag gissar att eftersom asfaltsytan var ett flygfält så rann vattnet av åt sidorna. Det enda jag kommer ihåg av orienteringen var att sista etappen var hemskt jobbig med varmt i luften och sandig terräng. Centralortstorget minns jag som väldigt trevligt och bra. Nära dit från husvagnscampingen och även nära till flera av arenorna. Avstånden till start däremot har dessvärre blivit längre och längre med åren.

Nu börjar vi närma oss i tiden. 2007 gick O-Ringen i Mjölby med husvagnscamping på ängsmark vilket ställde till med lite problem som vanligt. Campingen låg intill Centralortstorget med allt vad det innebär. Campingen försörjs ju nuförtiden med både mindre kiosker och en större livsmedelsbutik på



*Längst upp firar Frida etappsegern med tårta.*

*I mitten spurtar Oskar på sista etappen.*

*Längst ner prövar Henric och Josefine på orienteringsskytte på vilodagen.*





## O-ringen i Örebro

torget.

2008 var O-Ringen utspritt över ett relativt stort område. Boendalternativen var utspridda över Sälenomgivningens skidorter och byar – men vilket bra boende vi hade. Riktiga stugor i Kläppen med allt vad man kan begära, och helt skyddade från regnet. O-Ringen i Sälen glömmor jag inte på länge, utan kommer ihåg som ett av det bästa, mycket tack vare orienteringssupplevelsen.

Så var det dags för Småland igen. O-Ringen i Eksjö 2009 var bra orientering, i för mig ganska välkänd terräng, och mycket bra boende. Man känner sig alltid på något sätt lite isolerad när man bor utanför campingen. Jag och 8-10 andra viljaner bodde på regementets logement, i sängar, med cykelavstånd till O-Ringenstaden. Vi hade förträfflig matservice på gångavstånd både morgon och middag.

Nu är vi äntligen framme vid årets O-Ringen i Örebro. För oss åtta viljaner som bodde på B&B alldeles vid O-Ringentorget var det mycket behagligt. Nära till livsmedelsbutiken, sportbutiken och allt annat på torget samt möjlighet till dusch när vädret på arenan inte var så behagligt. Frukost fick vi i en skolmatsal på gångavstånd från skolorna där vi sov i sängar. Med cykel tog man sig enkelt in till Örebro centrum där bl.a. elitseriesprinten genomfördes. Vi hade också nära till campingen som blev ordentligt lerig mot slutet av veckan. Regnet kommer jag minnas från Örebro; Torbjörn konstaterade att under torsdagen, då det regnade som värst i Örebro, kom lika mycket regn som under hela veckan hemma i Oskarshamn. Närheten till stadskärnan var mycket bra när det gällde att hitta mat. Vi märkte att O-Ringentorget inte hade något stort utbud att erbjuda, däremot fanns ett stort utbud i centrum. McDonalds, pizza-/tacobuffé och kinesisk restaurang var några av matställen som besöktes. B&B-ungdomarnas favorit blev Jensens Bøfhus där man kunde köpa ta-självmjukglass och äta så mycket man ville. Livsmedelsbutiken Handlam på O-Ringentorget

stod för maten flera gånger, nära till hands och enkelt. Grillad kyckling och färskt bröd fanns dagligen och när vi en kväll inte hade något att äta kycklingen med passade Olejniks förtält mycket bra, även om det ändå inte blev särskilt hygieniskt.

Jag minns av orienteringen från årets upplaga att det överlag var svår orientering - särskilt medeldistansen. Det fanns både lättlöpt och mindre lättlöpt terräng, dels beroende på kupering och dels markvegetation. Arenorna var välordnade och likaså busstransporterna dit. Jag försökte vara så lite som möjligt på arenorna eftersom det ofta regnade men när det väl var uppehåll så var välordnade trevliga arenor. Jag tyckte att utbudet av kringaktiviteter var ganska litet jämfört med tidigare år. Vi besökte Gustavsvik för att bada och besökte som vanligt mässan för att få tag i gratisgodis, men det var det ont om i år.

Örebro genomförde ett mycket bra arrangemang och jag ser fram emot nästa års äventyr åter i Mohed. Om boendestandarden ska fortsätta öka som den gjort hittills vet jag inte var det ska sluta... Hotell på O-Ringentorget vore väl att ta i?

/David



## Bildsvepet - DM stafett och Tjoget



DM-guld i stafetten för H 60,  
Hans Svenson, Roland Nilsson  
och Jan-Erik Nilsson (Janne  
saknas på bilden). Från Tjoget  
ser vi Malin Lindström, Filip  
Olsson och Martin Lindström  
samt Thord Hultberg som spurtar  
i mål på sista sträckan.

## Vi gratulerar!

Namn	fyller	Datum
Robin Annegård	20	19-okt
Elisabeth Rindstig	70	23-okt
Afaf Lundmark	40	07-nov
Jenny Heimersson	40	11-nov
Annika Andersson	60	27-nov
Lisa Olheden	20	27-dec
Milton Lövgren	70	29-dec



Vill du läsa Kampen enbart på nätet? Och därmed spara på papper, miljö och porto. Mejla i så fall till [049113448@telia.com](mailto:049113448@telia.com) och meddela detta. Vill du även i fortsättningen ha Kampen hem i brevlådan behöver du inte göra någonting.

**Manusstopp till nästa nummer av Kampen är den 1 december. Skicka till [049113448@telia.com](mailto:049113448@telia.com) eller ring telefonnumret före snabel-a**

## Bildsvepet - DM medel och stafett



En framgångsrik DM-helg. Britt-Marie och Thord vann individuellt på medeldistans. H 35-laget vann stafetten liksom H 60 (bild på annan plats). I Prop 1 blev det en andraplats och i Prop 2 blev det fina förkläden i pris.

